

E21

ΚΕΝΤΡΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΙΔΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΣ
ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

Οικονομία και Κράτος στο κατώφλι του 21ου αιώνα



**ΕΛΛΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ
ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ**
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΒΕΑ - E21 1995

Με την ευγενική χορηγία των:



CITROËN

ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Πού βρίσκεται σήμερα η ελληνική οικονομία; Αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και πώς μπορούν να υλοποιηθούν από το ελληνικό πολιτικό σύστημα

Συζήτηση σε πάνελ με τους κ. κ. Τ. Θωμόπουλο, Υποδιοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, Π. Κορλία, Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ιονικής Τραπέζης, Τ. Κολλίντζα, Καθηγητή στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Μ. Ξαφά, Αντιπρόεδρο του Τμήματος Οικονομικής Ανάλυσης της Salomon Brothers International Ltd. Το πάνελ συντονίζει ο δημοσιογράφος κ. Δ. Πετυχάκης.

Τ. Θωμόπουλος: Σκόπευα να μιλήσω για την ανταγωνιστικότητα, αλλά άν θέλετε να μιλήσω για το πώς και πού πηγαίνει η ελληνική οικονομία μπορώ να μιλήσω και γι' αυτό το θέμα.

Νομίζω ότι σήμερα διαπίστωμε ένα νέο κύκλο. Αυτός ο κύκλος έχει μια σταθερότητα και μια πειθαρχία. Τα προγόνυμένα δεκαπέντε χρόνια βλέπουμε μεγάλες διακυμάνσεις στην οικονομική πολιτική και πολύ μεγάλες διακυμάνσεις στον βιομηχανικό τομέα. Υπήρξε μια αποβιομηχανίση που είναι προφανής και από τα στοιχεία τα οποία θα έχουμε και για μία ακόμα τριετία: μειώνεται η βιομηχανική παραγωγή, μειώνονται οι θέσεις εργασίας στην βιομηχανία και δυστυχώς δεν έχουμε τα περιθώρια. Ελπίζω όμως ότι από το 96-97 θα αρχίσει να διαμορφώνεται μια νέα κατάσταση. Αυτή η νέα κατάσταση είναι πρώτα αυτή που βλέπουμε από το πρόγραμμα σύγκλισης. Το πρόγραμμα σύγκλισης δεν είναι τίποτε άλλο από μια πειθαρχία, υπν οποία θα πρέπει να έχουμε και η οποία θα επιβληθεί στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα ζούσαμε σε ένα κλίμα αθεναϊστικός. Το πρόγραμμα σύγκλισης μας δίνει ορισμένες κατευθυνσεις, μας επιβάλλει ορισμένες πειθαρχίες σε όλους τους τομείς, αρχίζοντας πρώτα από το ελληνικό κράτος. Το ελληνικό κράτος δεν ήταν πειθαρχημένο και βλέπουμε σήμερα ότι έχει θέσει ορισμένους στόχους στον δημοσιονομικό τομέα -οι οποίοι είναι και οι σοδαρότεροι- και το 1994 πραγματοποιήθηκαν. Για το 1995 είμαστε κοντά και οι στόχοι θα πραγματοποιηθούν. Βλέπουμε και ελπίζουμε ότι το 1996 και το 1997 επίσης θα πραγματοποιηθούν.



Τι γίνεται όμως με την εισοδηματική πολιτική; Πλησιάζουμε σήμερα να έχουμε μια αύξηση του μέσου κόστους εργασίας της τάξεως του 10%. Αυτό οφείλεται ακριβώς στην έπλειψη πειθαρχίας, την οποία δεν κατορθώσαμε να επιβάλουμε ακόμα και στην εισοδηματική πολιτική

είναι η συναλλαγματική και νομισματική πολιτική. Γνωρίζοντας αυτό, αφαιρούμε βαθμαία τα ασφάλιστρα στα επιτόκια. Οταν η αγορά δεν γνωρίζει πού θα πάει ο πληθωρισμός, πού θα πάει το συνάλλαγμα, αυτομάτως ανεβαίνουν τα ειπιτόκια. Σήμερα πετύχαμε να πέσουν τα επιτόκια χορηγήσεων εντός δύο ετών και το 1/3 περίπου ακόμα ο επιχειρη-

Ο αποπληθωρισμός είναι θέμα ανάπτυξης

Έχουμε επίσης στόχους όσον αφορά τον πληθωρισμό. Θα ήθελα εδώ να πώ ότι ο πληθωρισμός θα ήταν ένα κύριο θέμα της ομιλίας μου, διότι ως Τράπεζα της Ελλάδος και ως οικονομική και νομισματική πολιτική, πρωτίστως στοχεύουμε στην εξάλειψη των πληθωριστικών πέσεων. Όλο το πρόγραμμα της συναλλαγματικής πολιτικής που έχουμε είναι ένα πρόγραμμα το οποίο στοχεύει στον αποπληθωρισμό. Αυτό για μας έχει μεγάλη σημασία. Διαβάζουμε στις εφημερίδες για λιτότητα. Δεν είναι θέμα λιτότητας ο αποπληθωρισμός, είναι θέμα ανάπτυξης και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Υπήρχε ένα νομισματικό πρόγραμμα, μια συναλλαγματική πολιτική που οποία θα έλεγα ότι είναι αυστηρή, δεν είναι ίσως σκληρή. Παρ' όλη την αυστηρότητα, το επίπεδο ανταγωνιστικότητας θώραξ μετριέται δεν έχει μειωθεί στην Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια σε σύγκριση με τον μέσο όρο των προηγουμένων 14 ετών. Στο τέλος του 1994 η ανταγωνιστικότητα, όπως μετριέται από το κόστος παραγωγής ανά εργαζόμενο, σε σχετικά επίπεδα είναι το

ιδίο με τον μέσο όρο των προηγουμένων 15 ετών. Άρα δεν υπάρχει μείωση στην ανταγωνιστικότητα. Άλλα δεν υπάρχει και βελτίωση. Πρέπει να ομολογούμε και την αλήθεια.

Τι πετύχαμε δημάς; Πετύχαμε να δώσουμε αυτό το οποίο ονομάζεται άγκυρα και ο προηγούμενος ομιλητής αναφέρθηκε λίγο στην άγκυρα του Deutch mark. Βεβαίως δεν θα συγκρίνω τη δραχμή με το Deutch mark, είμαστε ακόμα πολύ μακριά, αλλά πετύχαμε να δώσουμε μια κατεύθυνση, να ζέρει ο επιχειρηματικός κόσμος, να ζέρουν οι εξαγωγείς ποιά θα

μαπικός κόσμος δεν το έχει συλλάβει. Διότι δα αρχίσει να το συλλαμβάνει όταν δα έρθει το τέλος του χρόνου και δα αρχίσουν οι πληρωμές. Τα πραγματικά επιτόκια ήταν γύρω στο 30% προ διετίας και σήμερα είναι στο 20% και κάτω. Ενας μέσος δανειζόμενος μικρός επιχειρηματίας στην Ελλάδα -και αυτό μπορείτε να το πολλαπλασιάσετε για έναν μεγαλύτερο επιχειρηματία- πλήρωνε πέρυσι 300 εκατομμύρια δραχμές για ένα δάνειο της τάξεως του 1 δις δρχ. Σήμερα, για το ίδιο δάνειο δα πληρώσει 200 εκατομμύρια.

Η ανταγωνιστική οικονομία απαιτεί διαρθρωτές αλλαγές

Πολλές φορές λεμε ότι η ελληνική οικονομία δεν είναι ανταγωνιστική. Βεβαίως δεν είναι ανταγωνιστική, γιατί δεν έχουμε πολύ καλές επιδόσεις του βιομηχανικού τομέα στις εξαγωγές μας. Ένα από τα μεγάλα μειονεκτήματα που είχαμε ήταν το πολύ υψηλό κόστος του κεφαλαίου. Δεν είχαμε μειονέκτημα εις το εργασιακό κόστος. Ο μέσος ελληνικός μισθός είναι σχεδόν 45% αυτού της ΕΕ και του ΟΟΣΑ και διαν μιλούν πολλοί για αλλαγή της ισοτιμίας -τι σκοπεύει μια αλλαγή ισοτιμίας;- να πέσει περαιτέρω ο μέσος μισθός. Και νομίζω ότι άν με 46%. δηλαδή 54% πιο κάτω από το μέσο του ΟΟΣΑ και της ΕΕ. δεν πετύχαμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, εάν πέσει 2 μονάδες περισσότερο, δεν θα γίνουμε ανταγωνιστικοί. Η ανταγωνιστική οικονομία απαιτεί διαρθρωτικές αλλαγές, απαιτεί πειθαρχία, απαιτεί εξυγίανση.

Στον δημόσιο τομέα η εξυγίανση έχει αρχίσει. Στη συναλλαγματική πολιτική η εξυγίανση έχει επίσης αρχίσει και βάζουμε πειθαρχία. Βεβαίως όταν θέτουμε ορισμένους στόχους και εκτελούμε μια νομισματική πολιτική, πρέπει να υπάρχει και ανταπόκριση. Η νομισματική και συναλλαγματική πολιτική δεν βρίσκεται στο κενό, δεν μπορεί από μόνη της να επιβάλει πειθαρχία. Πρέπει να υπάρχει ανταπόκριση. Διαιτιστώνω όμως με λύτρω ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση από τους ίδιους ανθρώπους που βλέπω σήμερα εδώ μπροστά μου. Το κράτος δίνει ένα σήμα για αυξήσεις μισθών 3% + 3% για το 1995. Η συναλλαγματική πολιτική μας δίνει μια 3% μέσον διολίσθησην κατά τη διάρκεια του έτους και την τρούμη πολύ πιστά. Σήμερα, έχουν περάσει 9 μήνες και είμαστε στο 2,1 με 2,2. Στο τέλος του έτους δα είμαστε στο 3% διολίσθησην έναντι του ECU και σχεδόν το ίδιο δα είναι η πραγματική διολίσθηση.

Ελλειψη πειθαρχίας

Το γενικό πλαίσιο λοιπού συπάρχει. Τι γίνεται όμως με την εισοδηματική πολιτική; Πλησιάζουμε σήμερα να έχουμε μια αύξηση του μέσου κόστους εργασίας της τάξεως του 10%. Αυτό οφείλεται ακριβώς εις την έλλειψη πειθαρχίας, την οποία δεν κατορθώσαμε να επιβάλλουμε ακόμα και εις την εισοδηματική πολιτική. Διότι νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλης σημασίας στον ανταγωνισμό να υπάρχει μια εισοδηματική πολιτική η οποία να κινείται μέσα στα πλαίσια. Σήμερα διαβάζουμε και πολλοί λένε ότι πέφτει η ανταγωνιστικότητα. Η ανταγωνιστικότητα έπεσε διότι ακριβώς αυξήθηκαν οι μισθοί

πάνω από αυτό που προβλέπεται. Και βεβαίως υπάρχει μια εργασιακή ειρήνη αλλά νομίζω ότι δα μπορούσε να επιτευχθεί και με μια χαμηλότερη αύξηση των μισθών. Εχω υπολογίσει ότι εάν σήμερα οι μισθοί είχαν πέσει και 1 ή 1,5 μονάδα χαμηλότερα, η πραγματική μείωση των μισθών δεν θα ήταν κάτια από 0,2-0,3 μονάδες επί τοις εκατό. Δηλαδή το βιοτικό επίπεδο του μέσου εργαζομένου δα μειωνόταν και από 0,2%. Αυτό όμως είναι ανεπαίσθιτο.

Καταρχήν δα είχαμε περισσότερες εξαγωγές, δα μειώνονταν ια επιτόκια κατά 1,5 ακόμα μονάδα και σήμερα δα μπορούσατε να δανειστείτε όχι με 18, 19, 20% αλλά με 15, 16, 17%. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σύμφωνα με το IOBE, οι επενδύσεις δα αυξηθούν κατά 32% σε ονομαστικές τιμές. Ολοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει τελωνειακός, ότι πολλά δεν πραγματιστούνται, αλλά μπορούμε να υπολογίσουμε ότι οι πραγματικές επενδύσεις αυξάνονται με ρυθμό 10%, πρόκειται δηλαδή για μια αύξηση από τις μεγαλύτερες που έχουμε δεί τι τελευταία 20 έτη. Και αυτή πα αύξηση αφείλεται στην πτώση των επιποκίων. Θα είχαμε δηλαδή, με μια μεγαλύτερη πτώση των επιποκίων, μεγαλύτερη αύξηση στους δύγκους επενδύσεων. Θα είχαμε μια αύξηση του εδνικού εισοδήματος σχεδόν 0,5% ανώτερη από ό,τι προβλέπεται, δα είχαμε δηλαδή σχεδόν μια αύξηση 2,5%

με μια μικρότερη κατά 1,5 μονάδα αύξηση των ονομαστικών μισθών, και ανεπαίσθιτη μείωση των πραγματικών μισθών και αυτό το οποίο δα έχανε ο μέσος εργαζόμενος- το 0,2%- δα το κέρδιζε η οικογένεια, διότι δα υπάρχει αύξηση της εργασίας κατά 0,5%.

Σιώκος ο μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός

Με άλλα λόγια δα υπάρχει αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος, πο οποία δα ήταν ανώτερη από τη μείωση του μισθού του κάθε εργαζόμενου. Και εκεί νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία εις το πλαίσιο στο οποίο διαμορφώνεται και δα διαμορφωθεί στο 1995-1996, η συναλλαγματική πολιτική να παραμείνει αυστηρή. Εμείς δα σηματοδοτήσουμε ποιά είναι τα πλαίσια μέσα στα οποία πρέπει να κινηθεί η οικονομία. Αυτό βεβαίως δα γίνει αφού θγεί ο προϋπολογισμός, ο οποίος σύμφωνα με το πρόγραμμα σύγκλισης, δα είναι κι αυτός αυστηρός. Εμείς δα σημιορφωθούμε με το πρόγραμμα σύγκλισης. Και κάθε παρέκκλιση στην εισοδηματική πολιτική δα φανεί με λιγότερη κέρδη και χαμηλότερους μισθούς. Αυτό το οποίο δα πρέπει να στοχεύουμε πλέον είναι ένας μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός. Και ο μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός πρέπει να γίνει εις όλα τα επίπεδα. Σήμερα η νομισματική, η εισοδηματική πολιτική σας δίνει αυτή την άγκυρα. Την άγκυρα όπι τη συναλλαγματική, η συναλλαγματική ισοτιμία δα είναι συγκρατημένη, δεν δα υπάρχει μεγάλη διολίσθηση, δα σας δώσει την άγκυρα όπι τα επιπόκια δεν δα ανεβούν στους πραγματικούς όρους, δα συνεχίσουν να πέφτουν και στους ονομαστικούς όρους περισσότερο κατά το μέριο που πέφτει ο τελωνειακός. Μπορείτε ως επιχειρηματίες να κάνετε ένα πρόγραμμα μεσοπρόθεσμο. Κάντε το.

Σημασία έχει ο πραγματικός μισθός

Πρέγει και οι συνδικαλιστές οι ίδιοι να καταλάβουν ότι αυτό το οποίο έχει σημασία δεν είναι ο ονομαστικός αλλά ο πραγματικός μισθός, και βεβαίως είναι πολύ δύσκολο να πείσεις έναν συνδικαλιστή ότι "κοίταξε, μην δεχθείς ή αν δεχθείς 8%, θα έχεις πληθωρισμό 7%, άρα πραγματικό 1%, αν δεχθείς 6% θα έχεις 5%, άρα 1% πραγματικά αύξηση". Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει να πέφτουν στην Λατινική Αμερική οι πληθωρισμοί από 2000% με τακύτατους ρυθμούς προς το 5%. 6%, 10% και αυτό δεν ήταν μόνο αποτέλεσμα μιας συναλλαγματικής πολιτικής, νομισματικής πολιτικής, δημοσιονομικής εξυγίανσης η οποία συνεχίζεται και θα συνεχιστεί, αλλά ήταν ένα αποτέλεσμα και μια ανταπόκριση του ιδιωτικού τομέα. Ως νομισματικές αρχές νομίζω ότι έχουμε θέσει τα πλαίσια αυτά και αυτό το οποίο επιδυμούμε είναι η ανταπόκριση του ιδιωτικού τομέα.

Βεβαίως δα μπορούσα να μιλήσω και για άλλα θέματα, για το ρόλο του τραπεζικού συστήματος, αλλά έχουμε τον κ. Κορλίρα και την κ. Ξαφά οι οποίοι θα σας μιλήσουν για την Ελλάδα στο διεθνές περιβάλλον, γι' αυτό και εγώ συγκεντρώθηκα σε ένα δέμα το οποίο θεωρώ ότι είναι βασικό. Και είναι βασικό διότι μιλάω με επιχειρηματίες οι οποίοι θέλουν και εργασιακή πρεμία αλλά θέλουν και οι βιομηχανίες τους, οι επιχειρήσεις τους, να έχουν κέρδον τα οποία να επανεπενδύονται προκειμένου να υπάρχει μια μονιμότερη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Συντονιστής: Ευχαριστούμε πολύ τον Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, τον κ. Θωμόπουλο για την τόσο περιεκτική σύντομη και ακριβή ακτινογραφία που μας έδωσε τους δέματος της ανταγωνιστικότητας, διότι πολλά έχουν λεχθεί γι' αυτό το δέμα τα τελευταία δύο χρόνια από όλες τις πολιτικές πλευρές. Ο κ. Θωμόπουλος έκανε και μια έκκληση την οποία δεν έχουμε συνηδίσει να ακούμε από κεντρικούς τραπεζίτες. Την έκκληση δε αυτή την τεκμηρώθηκε με τον πιο άψογο τρόπο σε απόλυτα και ανοντή γλώσσα. Νομίζω λοιπόν ότι απλά ελληνικά και πολύ προκωρημένα οικονομικά ήταν η συνεισφορά του Υποδιοικητή στη σημερινή μας κουβέντα. Ο καθηγητής κ. Κορλίρας, Πρόεδρος της Ιονικής Τράπεζας, που με την ιδιότητά του ως κεντρικού τραπεζίτη έχει διατελέσει Υποδιοικητής, και ως εμπορικός τραπεζίτης έχει διοικήσει την Ιονική Τράπεζα για πάρα πολλά χρόνια και ως κατ' εξοχήν ακαδημαϊκός, πανεπιστημιακός -ιδιότητα που οποία δύναται να έχει ακονισμένη, οργανώνοντας συνέ-

δρια σαν και αυτό, γράφοντας, κάνοντας έρευνα- με αυτή την τριτηλή του ιδιότητα λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι θα μας οδηγήσει σε ακόμα πιο βαθιά νερά με ακόμα πιο δυνατούς ανιμητώπιση του σκάφους αλλά με ακόμα πιο δεξιοτεχνή ανιμητώπιση του σκάφους ολόκληρου. Ο λόγος λοιπόν στον καθηγητή κ. Κορλίρα.

Π. Κορλίρας: Κυρίες και κύριοι, να συγχαρώ και' αρχήν τους διοργανωτές του Συνεδρίου, το οποίο εύχομαι και ελπίζω μέχρι το τέλος να έχει όσο ενδιαφέρον είχε μέχρι τώρα. Βεβαίως δεν πρόκειται να μιλήσω για τραπεζικά, κάτι ελέχθη προηγουμένως, τηρώ κατά γράμμα τον τίτλο του Συνεδρίου

που είναι Οικονομία και Κράτος στο κατώφλι του 21ου Αιώνα και θα μιλήσω ακριβώς για την οικονομία και το κράτος, δηλαδή θα μιλήσω για πολιτική οικονομία. Είμαι στην διάθεσή σας αν υπάρχουν ερωτήσεις για δέματα τραπεζών και επιτοκίων, είναι αυτονότο ότι μπορώ να μιλήσω και γι' αυτά αλλά δεν θα το κάνω. Πριν αρχίσω την ομιλία μου, βάσει κάποιων σημειώσεων που έχω ετοιμάσει, η πρωταρχική μου σκέψη, ακούγοντας βέβαια και όλες τις παραπρήσεις για την Ελλάδα και τους Ελληνες, είναι η εξής:

Το ότι στην Ελλάδα έχουμε το μικρότερο ποσοστό αυτοκτονιών από όλες τις χώρες στην Ευρώπη, ίσως δεν είναι χωρίς καμία σημασία



Πρώτον, μια επιφανειακή επισήμανση αλλά ενδεχομένως όχι χωρίς σημασία. Το ότι στην Ελλάδα έχουμε το μικρότερο ποσοστό αυτοκτονιών από όλες τις χώρες στην Ευρώπη, ίσως δεν είναι χωρίς καμία σημασία. Δεν ξέρω αν αυτό λέγεται ευτυχία ή ανασθοσία, πάντως κάπι λέει.

Το δεύτερο είναι ότι ανίθεται με άλλους εταίρους μας στην κοινοπραξία που λέγε-

ται Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε μια τόσο μακρά ιστορία και η επιβίωση του ελληνικού έθνους από μόνη της έρχεται να επιβεβαιώσει κάποια χαρακτηριστικά, τα οποία θα πρέπει να μας δώσουν μια πολύ μακροχρόνια προοπτική. Και να μην χρειαζόμαστε κάποια συμβατικά χρονολογικά ορόσημα, όπως είναι το έτος 2000. Υπενθυμίζοντας απλά ότι και το έτος 1000 στην Ευρώπη υπήρχαν φαινόμενα άκρας δεισιδαιμονίας και τελετουργικών παραστάσεων, ελπίζω να μην τα έχουμε αυτά το 2000, αλλά να περιοριστούμε απλά στο πώς θα πεισθούν οι Γερμανοί να έχουμε το ίδιο νόμισμα.

Με βάση λοιπόν αυτήν την μακρά ιστορία, η Ελλάδα δεν χρειάζεται ορόσημα. Απλώς η τωρινή συγκυρία μας αναγκάζει -και ευτυχώς θα έλεγα- να σκεφδούμε ορισμένα πράγματα που αφορούν την ευδύνη κυρίως της τωρινής γενιάς έναντι των μελλοντικών γενεών, και αυτή την έννοια θα έχει και η σύντομη εισήγηση που θα κάνω, δύον αφορά την οικονομία και το κράτος, και η οποία αναφέρεται στην αναγκαιότη-

τα μιας μακροπρόθεσμης θεώρησης για την θέση της Ελλάδος και της ελληνικής οικονομίας γενικότερα.

Διάκριση μεταξύ στόχων και μακροπρόθεσμων επιδιώξεων

Κάνοντας λοιπόν μια μακροπρόθεσμη θεώρηση, θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι όσον αφορά την οικονομική πολιτική και γενικότερα την πολιτική η οποία ασκείται στη χώρα μας, θα πρέπει να γίνει μια διάκριση μεταξύ στόχων και μακροπρόθεσμων επιδιώξεων. Θα αναφερθώ στο τί είναι το ένα και τί το άλλο στην πορεία της εισιτηρίου μου. Άλλα πιστεύω ότι η επίτευξη των ενδιαμέσων στόχων συναρτάται από τις μακροπρόθεσμες επιδιώξεις, δεν είναι ανεξάρτητο το ένα από το άλλο. Και οι ενδιαμέσοι στόχοι έχουν κατά κανόνα μια τεχνοκρατική χροιά, ενώ βέβαια ιστορικά πρόβλημα των μακροπρόθεσμων επιδιώξεων είναι πολιτικό.

Τώρα το πώς θα γίνει αυτή η συνάρτηση των ενδιαμέσων τεχνοκρατικών στόχων, παραδείγματος χάριν το σταθεροποιητικό πρόγραμμα είναι ένας ενδιαμέσος στόχος, με τις μακροχρόνιες επιδιώξεις, δηλαδή πώς συντίθεται το πρόβλημα τοπικής οικονομίας, το οποίο θέλω να παρουσιάσω, εξαρτάται από τις προϋποθέσεις. Ή μάλλον η απάντηση στο ερώτημα πώς γίνεται αυτό, έχει κατά τη γνώμη μου τρεις προϋποθέσεις:

Για τις μελλοντικές γενιές

Πρώτον, πρέπει να κατανοθούν οι ιάσεις και οι προοπτικές που διέπουν την διεθνή τάξη πραγμάτων. Και μάλιστα υπό το πρίσμα του πολικοοικονομικού χώρου στον οποίο ανήκουμε, δηλαδή στην Ευρώπη. Δεύτερον, προϋποθέτει ότι θα ενιοπισθούν οι δημιουργικές δυνάμεις και τα παραγωγικά στοιχεία που θα μπορούσαν να αιτελευθερωθούν και να δραστηριοποιηθούν ώστε να επιτευχθεί η αξιοπρεπής ένταξη της χώρας μας σε αυτόν τον χώρο που ανήκει. Και τρίτον είναι βέβαια το να παρθούν οι αποφάσεις και τα μέτρα εκείνα που θα επιτρέψουν στις δυνάμεις του προανέφερα να παίζουν τον εδυνικό τους ρόλο και εδώ είναι το πολιτικό πρόβλημα.

Ο τρόπος με τον οποίο μπορεί κανείς να περιγράψει μαθηματικά, θα λέγαμε, τη συνάρτηση ή να πώ την εξάρτηση μεταξύ των ενδιαμέσων στόχων και των μακροπρόθεσμων επιδιώξεων, επηρεάζεται από δύο πράγματα: από το παρελθόν και από το μέλλον. Απλαδάν επηρεάζεται από την ιστορία του πολικοοικονομικού μας συστήματος και επίσης επηρεάζεται και από τη βαρύτητα που έχει στις τωρινές αποφάσεις η φροντίδα μας για τις μελλοντικές γενιές.

Κοινάζοντας πάσω

Θα μπορούσαμε, παραδείγματος χάριν, να φανταστούμε μια εγωϊστική τωρινή γενιά -θα την ονόμαζα εγώ στα αγγλικά backward looking- που κοινάζει πίσω, οπισθοδρομική ίσως, η οποία επηρεάζεται μόνο από την ιστορία και το παρελθόν της, θέλει να το συντηρήσει ακόμα και εις βάρος των μελλοντικών γενιών. Να συνιηρίσει τί; Τα κεκτημένα τα καθιερώ-

μένα. Σε αυτή την περίπτωση όμως οι ενδιαμέσοι στόχοι, όπως ένα σταθεροποιητικό πρόγραμμα, κάνουν την προοπτική τους, δεν λένε τίποτε. Αντιμετωπίζονται σαν ευκαιριακή επιδίωξη, ενίστε και ως αναγκαίο κακό. Είναι αυτό που λέμε καμιά φορά ότι και αν δεν ήταν το Μάαστριχτ, έπρεπε να το είχαμε εφεύρει ή, όπως συχνά λέμε, πρέπει να κάνω δίαιτα όχι μόνο για λόγους αισθητικούς αλλά και για λόγους υγείας. Κάθε διαρθρωτική αλλαγή υποτάσσεται σε ένα άμεσο και συχνά φαντασικό ή δημιουργούμενο πολιτικό κόστος, όπως προαναφέρθηκε. Η πορεία της χώρας και της οικονομίας γίνεται εν πολλοίς τυχαία, οπότε όχι μόνον η οικονομική ευημερία αλλά και οι βασικοί θεσμοί, όπως είναι η δημοκρατία, μπορούν να τεθούν σε κίνδυνο ή αμφισβήτηση από τις αλληλοσυγκρουόμενες επιδιώξεις διαφόρων κατεστημένων σε συνδυασμό με τις εκάστοτε γεωπολιτικές συνθήκες. Αυτή λοιπόν είναι η οπισθοδρομική, η backward looking κοινωνία.

Η προοδευτική κοινωνία προϋποδέτει ωριμότητα και εμπνευσμένες πγεσίες

Ποιά είναι πάλλι τώρα, η forward looking, η προοδευτική κοινωνία θα μπορούσαι να πούμε. Αυτή η οποία φροντίζει και για τις μελλοντικές γενιές -όχι μόνον για τις μελλοντικές γενιές, γιατί δεν υπάρχει τέτοια κοινωνία παρά μόνο στα χαριά- αλλά και για τις μελλοντικές γενιές. Η οποία προσπαθεί να συνθέσει την ικανοποίηση των τριών προϋποθέσεων που προανέφερα, την κατανόηση, τον εντοπισμό και τη λάψη των αποφάσεων. Βέβαια είναι δύσκολη. Απαιτεί μεγάλη ωριμότητα και κατά τη γνώμη μου και εμπνευσμένες πγεσίες, ώστε αφενός μεν να μπορεί να υπερβεί τις ανιστάσεις των οπισθοδρομικών στοιχείων που είναι υπαρκτές και αφετέρου να διατηρήσει τον φιλελεύθερο δημοκρατικό χαρακτήρα του συστήματός μας και να μπν διολοθήσει προς κάθε λογής αυταρχισμούς. Πιστεύω ότι και τα δύο αυτά έχουν μεγάλη σημασία, ειδικά για την Ελλάδα, γιατί δεν είχαμε την ευτυχία να έχουμε μισό αιώνα αδιατάρακτης δημοκρατικής ζωής όπως άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και επίσης έχουν σημασία γιατί το πολιτικό πρόβλημα ώρες - ώρες εμφανίζεται να είναι λίγο οξύτερο.

Τώρα ποιές είναι αυτές οι τάσεις και οι διεθνείς προοπτικές; Νομίζω ότι μπορούν να συνοψισθούν σε δύο λέξεις: παγκοσμιοποίηση και ανταγωνιστικότητα ως προϋπόθεση επιβίωσης. Νομίζω ότι καθ' οδόν προς τον 21ο αιώνα, χωρίς να έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα, όλες οι ανυιδεστικές, η ανθρωπότητα

Η παγκοσμιοποίηση καθιερώνει την ανταγωνιστικότητα ως προϋπόθεση επιβίωσης

Νομίζω ότι καθ' οδόν προς τον 21ο αιώνα, χωρίς να έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα, όλες οι ανυιδεστικές, η ανθρωπότητα



οδεύει προς ένα διαφορετικό τρόπο συμβίωσης μεταξύ των λαών, ένα τρόπο που οι αντιδέσις δεν λύνονται με τα τάνκς ή δεν θα λύνονται με τα τάνκς ή θα λύνονται λιγότερο με τα τάνκς και περισσότερο με άλλους τρόπους, πιο ειρηνικούς. Έναν τρόπο συμβίωσης ο οποίος γίνεται αναγκαστικός και από την ίδια την τεχνολογία, αν σκεφθούμε ότι δεν υπάρχουν φραγμοί στις τηλεπικοινωνίες, στις μεταφορές, στην κίνηση συντελεστών παραγωγής. Είναι αδύνατο να κρατηθεί ένα σύστημα κλειστό.

Οι κάθε είδους προστατευτισμοί, οικονομικοί ή άλλοι, είναι ανεδαφικοί ή έχουν ένα τεράστιο κόστος οικονομικό και κοινωνικό - αυτή η επανάσταση στις τηλεπικοινωνίες έχει οδηγήσει στην κινητικότητα και των συντελεστών παραγωγής. Καταρχήν του χρηματικού κεφαλαίου, γιατί όχι αργότερα, σε πιο περιορισμένη κλίμακα, και της εργασίας; Αυτή λοιπόν η εξέλιξη, αυτή η παγκοσμοποίηση καθιερώνει την ανταγωνιστικότητα ως προϋπόθεση επιβίωσης, επ' αυτού νομίζω ότι δικαίως συμφωνούν όλοι οι οικονομολόγοι.

Επομένως αν σκεφθεί μια χώρα ποιά είναι η θέση της, ο ρόλος της στον διεθνή και άμερισμό των έργων, πιστεύω ότι έχουμε μια ριζική ανατροπή των καθιερωμένων αντιλήψεων και αντί να μιλάμε για συγκριτικά πλεονεκτήματα θα πρέπει να μιλάμε πλέον μόνο για εν δυνάμει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Ακριβώς αυτά τα εν δυνάμει συγκριτικά πλεονεκτήματα σε τομείς, κλάδους, προϊόντα και τρόπο πρέπει να εντοπίσει και να εντοπύσει φυσικά και η δική μας χώρα.

Πώς θα φροντίσουμε για τις επόμενες γενιές;

Αυτά είναι γενικά, ιοχύουν κατά μείζονα λόγο για την Ελλάδα. Θα ήθελα να κλείσω εντοπίζοντας μερικά συγκεκριμένα δέοντα για τη χώρα μας, κάποια που κατά τη γνώμη μου έχουν μια προτεραιότητα για να ετοιμαστούμε μακροπρόθεσμα. Δεδομένο το πρόγραμμα σταθεροποίησης, αν δέλετε δεδομένο το όποιο Μάαστριχτ, θα γίνει έτσι κι αλλιώς, με λίγο προς τα δω, λίγο προς τα κει, θα γίνει. Το λίγο προς τα δω και λίγο προς τα κει είναι και χρονικό και ιδεολογικό, αλλά θα γίνει.

Πιστά είναι όμως η ουσία για να δούμε τί πρέπει να κάνουμε για να φροντίσουμε και για τις επόμενες γενιές: Δηλαδή να δούμε την Ελλάδα λιγάκι σε χρονικό βάθος. Εχω σημειώσει μια σειρά, που δεν είναι αξιολογική σειρά, απλώς είναι η σειρά που είναι γραμμένα, αλλά ίσως έχει και αξιολογική προτεραιότητα. Η θετικότητα του μέσου μορφωτικού επιπέδου του ελληνικού λαού, όχι μόνο για να έχουμε υψηλή παραγωγή, αλλά για να έχουμε και καλύτερους πολίτες. Πρέπει να έχουμε και καλύτερους πολίτες.

Το δεύτερο είναι η θετικότητα της δημόσιας διοίκησης, που οποία δεν θετείται σε παραμετροφόρα της, να υπάρχει λιγότερο διαφθορά. Δεν έχει σημασία αν δέλουμε ορισμένοι περισσότερο ή λιγότερο κράτος, το κράτος θα υπάρχει, η δημόσια διοίκηση θα υπάρχει και πρέπει να είναι καλή και θα γίνει καλύτερη.

Το τρίτο είναι το νοικοκύρεμα της δημόσιας οικονομίας, δηλαδή εφόσον θα υπάρχει το κράτος, να συγκεντρωθεί στο ρόλο που του ανήκει ή πρέπει να διατηρήσει. Εδώ είναι θέμα δέσμων προσωπικών προιουμάσεων. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει και δημόσια παιδεία και δημόσια υγεία. Η ασφάλεια, η άμυνα, η υποδομή, οι διάποδοι, οι διάποδοι άλλο το κράτος πρέπει να κάνει. Να συγκεντρωθεί σε αυτά και να σταματήσει τη σπατάλη εδνικών πόρων σε αντιαναπτυξιακούς σκοπούς, σε άσκοπιες και κοινωνικά άδικες μεταφορές εισοδημάτων.

Ενα δεσμικό πλαίσιο που να απελευθερώνει τις δημιουργικές δυνάμεις

Αναλογίζομα καμιά φορά το πόσο κοστίζει στο κοινωνικό σύνολο ο να προστατεύουμε κάποιες θέσεις εργασίας, σε μια προβληματική για παράδειγμα βιομηχανία και να λέμε: οι καπέμενοι αυτοί οι χ. ψ., ζελάκιστοι αριθμητικά, και από πάσω να είναι 10 εκατομμύρια φορολογούμενοι οι οποίοι πληρώνουν. Αυτό είναι και κοινωνικά άδικο και βεβαίως αφαιρεί πόρους από άλλες χρήσεις οι οποίες είναι απαραίτητες και ανήκουν στο κράτος. Ενα άλλο δέον είναι ένα δεσμικό πλαίσιο που δεν θα προστατεύει τις αγκυλώσεις που υπάρχουν αλλά θα απελευθερώνει τις χρήσιμες δημιουργικές δυνάμεις, στους τομείς της διαχείρισης, της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας και της πνευματικής παραγωγής. Επίσης κάποιες σταθερές, όσο γίνεται βέβαια σταθερές, δεν υπάρχουν αιώνιες ιστορικές σταθερές αλλά δύο γίνεται σταθερές. Ενα σταθερό νομικό πλαίσιο, ένα σταθερό πλαίσιο εξωτερικών σχέσεων, εγώ θα πρόσθετα και ένα σταθερό νόμισμα. Γιατί όχι, και αυτό είναι μια σταθερά πάρα

πολύ χρήσιμη.

Άλλαγή νοοτροπίας

Τέλος θα έλεγα, και να κλείσω εδώ, ένα δέον το οποίο είναι ίσως λίγο άπιστο αλλά εξίσου σημαντικό. Η αλλαγή νοοτροπίας. Νοοτροπίας δικής μας, αρχίζω από τη δικιά μας γενιά, να μην τα μεταφέρουμε όλα στο μέλλον, ώστε ο Ελληνας ως πολίτης της χώρας να απελευθερωθεί από την επιδιώξη κάποιας πελατειακής κάλυψης ή συντεχνιακής άμυνας, να απαλλαγεί από αυτό το άγχος, να μην το χρειάζεται. Και ως πολίτης του κόσμου, να βλέπει τους άλλους Ευρωπαίους επί ίσοις όροις χωρίς αισθητή κατωτερότητας και κακυποψίας.

Συντονιστής: Στα δεκαπέντε χρόνια που γνωρίζω τον Τάκη τον Κορλίρη, πάντα ήτην σίντημος και σήμερα έδειξε ότι όχι μόνον παραμένει σύντημος, αλλά λόγω των δύο εννοιών - κλειδιά που οδηγούν τώρα πια τον κόσμο, την παγκοσμοποίηση και την ανταγωνιστικότητα, έχει αποφασίσει να είναι ακόμα πιο σύντημος. Άλλωστε ο Τάκης μου δυμίζει ένα καθηγητή που είχα στο Πανεπιστήμιο, ο οποίος έλεγε: "Αν πραγματικά γνωρίζεις το δέμα σου, δεν σου χρειάζεται ούτε μια κόλλα χαρτί, ούτε καν ένας φάκελλος αλληλογραφίας για να σημειώσεις αυτό που πρέπει να σημειώσεις, αυτό που πρέπει να δημάσαι. Σου χρειάζεται ένα γραμματόσημο απλώς".

Στη συνέχεια ο καθηγητής Τρύφων Κολλίνιζας, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί στην Αθήνα και στην Αμερική σε πολύ φημισμένα πανεπιστήμια, διδάσκει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο τα δυναμικά οικονομικά και θα μας εξηγήσει σήμερα ποιά προβλήματα θα πρέπει να λύσει, ποιά εμπόδια θα πρέπει να υπερστελίσει η δομή του σύγχρονου ελληνικού οικονομικού δικτύου, εάν θέλει πράγματι να προχωρήσει στις μεταρρυθμίσεις που είναι απόλυτα αναγκαίες ώστε να περάσει στον 21ο αιώνα, που είναι και το θέμα του Συνεδρίου μας, στο κατώφλι του 21ου αιώνα.

Τ. Κολλίνιζας: Ευχαριστώ. Φυσικά σήμερα δεν πρόκειται να πω τίποτα για δυναμικά οικονομικά, αλλά κάπου χρειάζονται και αυτά. Χαρόμαι ιδιαίτερα γιατί η ομιλία του συναδέλφου μου, του καθηγητή David Begg κατά κάποιο τρόπο θέτει την βάση για να ξεκινήσω.

Έχω και εγώ την άποψη ότι η εικόνα που έδωσε ο Sir Leon Brittan για την Ελλάδα είναι κάπως ωραιοποιημένη. Επίσης συμφωνώ με τον καθηγητή Begg ότι το πρόβλημα είναι από την πλευρά της προσφοράς. Σίγουρα πρέπει να είναι κανείς προσεκτικός, όπως εξήγησε ο κ. Υποδιοικητής, στο τι πρέπει να κάνει, τί υπνύματα δίνει για τη νομισματική πολιτική της χώρας. Άλλα το πρόβλημά μας ζαοικά είναι ένα πρόβλημα προσφοράς. Νημάνει δηλαδή ότι χρειαζόμαστε μεταρρυθμίσεις σε όλο το φάσμα του θεσμικού ινστιτούτου της χώρας, και βέβαια το οικονομικό σύστημα μπορεί να το δει ιανείς ότι λειτουργεί μέσα σε αυτό.

Και εδώ θα πρέπει να πω ότι εκείνο το ιποίο είναι εντυπωσιακό πλέον, είναι ότι πάρχει μια ευρεία συμφωνία ανάμεσα τους οικονομολόγους ότι τα πράγματα ίναι έτοι. Και δεν θα λέω μόνο εγώ, που ήμαται έτοι ή αλλιώς, τοποθετημένος από αιρό υπέρ αυτής της άποψης. Υπάρχει γενική συμφωνία εταξή των οικονομολόγων ότι έχουμε μεγάλα προβλήματα την δομή της οικονομίας και ο τρόπος για να πάμε μπροστά ίναι να ζειπεράσουμε αυτού του είδους τα προβλήματα.

Πάρχει ανάγκη σοβαρών διαφρωτικών μεταρρυθμίσεων

Ο γιατί τα κόμματα και οι κυβερνήσεις στην χώρα μας απογιχάνουν ή καθυστερούν συστηματικά στο να υιοθετήσουν ηλιτικά ηντά που οι οικονομολόγοι θεωρούν ότι αυξάνουν την αποτελεσματικότητα του οικονομικού μας συστήματος, ναι ένα μεγάλο ερωτηματικό.

Έβαινα σε αυτό το ερώτημα υπάρχει επιφανειακή απάντηση. Τι φανειακά απαντούν ότι φταίει το πολιτικό κόστος. Τί είναι ιως αυτό το πολιτικό κόστος; Για να δούμε πώς θα λύσουμε πό το πρόβλημα, πώς θα κάνουμε αυτές τις ωφέλιμες μεταρρυθμίσεις, ας δούμε τι είναι πρώτα αυτό το πολιτικό ιστος. Θα σταθώ σε ορισμένα παραδείγματα του τι ακριβώς νοώ. Πρώτα απ' όλα το εκπαιδευτικό μιας σήμερης. Δεν

υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα έχει ανάγκη σοβαρών διαφρωτικών μεταρρυθμίσεων, έτοι ώστε να παράγει ανθρώπινο κεφάλαιο για τις υπηρεσίες που υπάρχει ζήτηση.

Είναι προφανές ότι παράγουμε ένα σωρό αρχιτέκτονες, δικηγόρους, πολιτικούς επιστήμονες, οικονομολόγους, κοινωνιολόγους, φυσικούς, κημικούς, αποφοίτους ΤΕΙ που στην πλειοψηφία τους καταλήγουν άνεργοι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και τελικά αναγκάζονται να κάνουν μια άλλη δουλειά άσκετη με αυτή που είχαν σπουδάσει.

Το τραπεζικό μας σύστημα, αν και ο δύο ομιλητές που ακολουθούν είναι πιο ειδικοί από μένα να μιλήσουν γι' αυτό, είναι γνωστό ότι έχει πρόβλημα ανταγωνισμού και αυτό δημιουργεί σοβαρούς εθνικούς κινδύνους. Σαν αποτέλεσμα, έχουμε σχετικά υψηλά εσαρ και αυτό φυσικά επηρεάζει αρνητικά την αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στους οικονομολόγους ότι οι δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας πρέπει να γίνουν πιο αποτελεσματικές και ο ασφαλέστερος τρόπος να κάνεις κάπι τέτοιο είναι μέσω της μερικής ή ολικής ιδιωτικοποίησή τους. Μπορεί να διαφέρουμε κάπως στις λεπτομέρειες του πώς ακριβώς κάνεις ένα τέτοιο πράγμα, αλλά γενικά υπάρχει συμφωνία.

Εμείς αντίθετα εξακολουθούμε να τις έχουμε όλες υπό κρατικό έλεγχο, όπως είπε ο κ. Παπαδανασίου χθες, και συζητάμε για το πώς θα κρατήσουμε την Ολυμπιακή στο Δημόσιο. Οι υπηρεσίες είναι πάρα πολύ χαμηλής ποιότητας. Οι δείκτες παραγωγικότητας είναι πολύ χαμηλοί. Δεν παρακολουθούν τις εξελίξεις της τεχνολογίας, κάνουν μεγάλα ρέπη και μας ταλαιπωρούν με ένα σωρό απεργίες.

Το ασφαλιστικό μας σύστημα, όπως είπε και ο David Begg στην ομιλία του, χρειάζεται μεταρρύθμιση. Είναι προφανές ότι είναι σαν ωρολογιακή βόμβα και είναι δέμα χρόνου το να σκάσει, μπορεί να γίνει το 2010, μπορεί να γίνει και πολύ νωρίτερα. Αν δεν κάνουμε κάπι, αν δεν αυξήσουμε δηλαδή τον χρόνο που κάποιος πληρώνει ασφάλιστρα, να μειώσουμε κάπως τις συντάξεις και να αυξήσουμε αυτά τα ασφάλιστρα, είναι προφανές ότι δεν πρόκειται να λειτουργήσει.

Σε πιοτή πιπάρχει μια γενική συμφωνία ότι πρέπει να υπάρξει μεταρρύθμιση. Δεν γίνεται τίποτα με το σταθεροποιητικό πρόγραμμα που ζεκίνησε το 1992 και συνεχίζεται και με την παρούσα κυβέρνηση. Ολοι λέγαμε ότι χρειαζόταν από την αρχή της δεκαετίας του 80, υπάρχει γενική συμφωνία στους οικονομολόγους ότι ένα ιετό οικονομολόγικό πρόγραμμα ήταν αναγκαίο. Αν εξαρέσουμε ένα έτοις, το 85-86, κατά το οποίο προσπάθησαν να κάνουν μια σταθεροποίηση, το πρόγραμμα αναβάλετο διαρκώς.



...όταν πρόκειται να κάνουμε μια μεταρρύθμιση, εκείνοι οι οποίοι συνήθως βλέπουνται είναι μια μικρή ομάδα. Εκείνοι οι οποίοι συνήθως ωφελούνται είναι το ευρύ κοινό. Η μικρή ομάδα όμως έχει πολύ μεγαλύτερο κίνητρο να ενεργοποιηθεί για να σταματήσει την μεταρρύθμιση

Γιατί υπάρχει πολιτικό κόστος;

Αυτά λοιπόν, επαναλαμβάνω, είναι παραδείγματα στα οποία υπάρχει γενική συμφωνία ανάμεσα στους οικονομολόγους ότι χρειάζονται ορισμένες μεταρρυθμίσεις. Δεν βλέπουμε δύναμης αυτές τις μεταρρυθμίσεις να γίνονται. Και όπως είπα πρέπει κανείς να κοιτάξει πέρα από το πολιτικό κόστος. Και το ερώτημα είναι: γιατί υπάρχει πολιτικό κόστος; Νομίζω ότι μπορεί κάποιος να συνοψίσει τους λόγους για τους οποίους υπάρχει πολιτικό κόστος σε τέσσερις κατηγορίες:

Ομάδες πίεσης και το πρόβλημα του 'έλευθερου καβαλλάρη'

Η πρώτη κατηγορία είναι αυτή που ονομάζω ομάδες πίεσης και το πρόβλημα του ελεύθερου καβαλλάρη. Τί σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι όταν πρόκειται να κάνουμε μια μεταρρύθμιση, εκείνοι οι οποίοι συνήθως βλάπτονται είναι μια μικρή θμάδα. Εκείνοι οι οποίοι συνήθως αφελούνται είναι το ευρύ κοινό. Η μικρή θμάδα όμως έχει πολύ μεγαλύτερο κίνητρο να ενεργοποιηθεί για να σταματήσει την μεταρρύθμιση. Ο κάθε ένας από αυτά τα μέλη της μικρής θμάδας πραγματικά καταλαβαίνει ότι αν δεν συμμετέχει σε αυτή την κινητοποίηση και αν δεν προσφέρει σε αυτήν, δα υποστεί μεγάλη ζημία.

Αντίθετα, με το ευρύ κοινό δεν συμβαίνει κάπι τέτοιο. Δηλαδή, άν πούμε σε έναν τυχαίο άνθρωπο ότι "ζέρεις, αν ιδιωτικοποιήσουμε τον ΟΤΕ δα έχεις όφελος τόσο, τί δα κάνεις λοιπόν για να τον ιδιωτικοποιήσουμε, δα αλλάξει καθόλου η συμπεριφορά σου"; Θα πει "και να αλλάξει δεν έχει μεγάλη σημασία, γιατί αν είναι να γίνει ιδιωτικοποίηση κάποιος άλλος θα την κάνει".

Έχουμε δηλαδή αυτό το πρόβλημα του 'έλευθερου καβαλλάρη'. Ένα φαινόμενο πολύ έντονο στις μεγάλες ομάδες και λιγότερο έντονο στις μικρές. Κατά συνέπεια οι μικρές θμάδες κινητοποιούνται και μπλοκάρουν αυτού του είδους τις μεταρρυθμίσεις που αφελούν το ευρύ κοινό. Από την άλλη μεριά, οι πολιτικοί δεν είναι ανόπτοι. Μπροστά σε ένα τέτοιο μήνυμα, ζέρουν με ποιόν να συμπλεύσουν και να συμμαχήσουν. Διότι δεν πρόκειται να αλλάξει, όπως είπα πριν, η ψήφος κάποιου αν δει κανείς κατά πόσο θα αφεληθεί ένα μέσο άτομο στο ευρύ κοινό από μια συγκεκριμένη μεταρρύθμιση. Φυσικά όμως δα αλλάξει η ψήφος κάποιου, ο οποίος για παράδειγμα είναι ένας εργαζόμενος στον ΟΤΕ ή στην πολεμική βιομηχανία, αν ζητάμε την ιδιωτικοποίησή της. Έχουμε συνεπώς αυτό το πρόβλημα.

Ατομική αβεβαιότητα

Η δευτερη κατηγορία είναι αυτή που ονομάζω ατομική αβεβαιότητα και συνολική βεβαιότητα. Εδώ έχουμε το εξής πρόβλημα, για να σας το πω απλά. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει μια μεταρρύθμιση που είναι σίγουρο ότι κάνει καλό στη χώρα. Ολοι συμφωνούμε για παράδειγμα ότι αν ιδιωτικοποιήσουμε τις ΔΕΚΟ δα είναι καλό. Θα αυξήσει την ευημερία της χώρας, θα αυξηθεί το εθνικό εισόδημα, θα γίνει πιο παραγωγική η χώρα κλπ. Μια τέτοια μεταρρύθμιση, θα τολμούσα

να πω προς την οικονομική ευημερία, δεν θα περάσει σε ένα δημοκρατικό σύστημα και θα σας δείξω ένα παράδειγμα με αριθμούς για να γίνει πιό κατανοητό.

Ας υποθέσουμε ότι η οικονομία μιας χώρας αποτελείται από 100 εργαζομένους, 60 εργαζόμενοι απασχολούνται στον δημόσιο τομέα και 40 στον ιδιωτικό. Εστια όπι υπάρχει μια μεταρρύθμιση για την οικονομία της χώρας αυτής, με την οποία 60 θα απασχοληθούν στον ιδιωτικό τομέα και μόνο 40 θα μείνουν στο δημόσιο, και το εισόδημα όσων απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα αυξάνει κατά μια μονάδα ενώ το εισόδημα όσων παραμένουν στο δημόσιο μειώνεται κατά μια μονάδα. Προφανώς η μεταρρύθμιση αυτή αυξάνει το συνολικό εισόδημα της χώρας κατά 20 μονάδες. Επίσης, άν είχε πραγματικοποιηθεί η μεταρρύθμιση, θα υποστηριζόταν από την πλειοψηφία των πολιτών με διαφορά 20 ψήφων. Άλλα η μεταρρύθμιση δεν πρόκειται ποτέ να πραγματικοποιηθεί. Αντίθετα, θα απορρίπτεται από την πλειοψηφία των πολιτών με την ίδια διαφορά 20 ψήφων. Γιατί;

.....

Ζούμε σε μια περίεργη χώρα, είναι βέβαια και άλλες σαν εμάς,
δεν είμαστε οι μόνοι, στην
οποία πολλά πράγματα γίνονται
με μίζες

Ας δούμε πώς θα ψηφίσει ο τυπικός εν προκειμένω πολίτης. Θα σκεφθεί το εξής: αν είμαι στους 60, έχω 4/6 πιθανότητα να είμαι σε αυτούς που κάνουν τη 1 μονάδα και 2/6 πιθανότητα να είμαι σε εκείνους οι οποίοι κερδίζουν μια μονάδα. Συνεπώς, εκείνος ο οποίος είναι στο δημόσιο τομέα, πριν γίνει η μεταρρύθμιση, έστια και αν είναι κάποιος από αυτούς

που πρόκειται να αφεληθούν από την μεταρρύθμιση, θα την καταψηφίσει. Το σύστημα λοιπόν είναι τέτοιο που δημιουργεί τέτοιες εγγενείς δυνάμεις, ώστε να μπν περνούν μεταρρυθμίσεις οι οποίες έχουν αυτή την ιδιότητα της αιτιολογίας αβεβαιότητας. Ποιός είναι αυτός που θα αφεληθεί; Δεν ξέρουμε ακριβώς.

Πόλεμος χαρακωμάτων και μπχανισμοί δέσμευσης

Η τρίτη κατηγορία, και θα έλεγα ίσως η πο σημαντική, είναι αυτό που ονομάζω πόλεμος χαρακωμάτων και μπχανισμοί δέσμευσης. Εδώ συμβαίνει το εξής: συνήθως υπάρχουν δύο αντίπαλες θμάδες πολιτών σε μια μεταρρύθμιση. Η μεταρρύθμιση όμως αυτή ενέχει ένα επίσης δεδομένο κόστος, ώστε η θμάδα η οποία θα δεληφθεί πρώτη την πραγματοποίηση της μεταρρύθμισης, θα επωμισθεί και ένα αναλογικά μεγαλύτερο μέρος του κόστους της μεταρρύθμισης. Ένα τέτοιο κλασικό παράδειγμα είναι αυτό που λέγαμε πριν για το δέμα του ασφαλιστικού. Φυσικά οι νέοι και οι πλικιωμένοι έχουν δύο εντελώς διαφορετικά κίνητρα εν προκειμένω για ό,τι μεταρρύθμιση θέλουν να κάνουν. Δεν μπορείς να πας σε έναν, ο οποίος μόλις βγαίνει στη σύνταξη, και να του πεις: "ζέρεις, θα κάνουμε μια μεταρρύθμιση και θα μειώσουμε τις συντάξεις". Φυσικά δεν την θέλει, σου λέει όχι, να πληρώσουν οι νέοι περισσότερες εισφορές για να κάνουμε την μεταρρύθμιση. Αυτός που πρώτος θα δεχθεί να κάνει την μεταρρύθμιση, είναι κατά κανόνα αυτός ο οποίος υποφέρει περισσότερο. Σαν αποτέλεσμα, είναι σαν να είμαστε σε έναν πόλεμο χαρακωμάτων, κανένας δεν θέλει να την κάνει, ο ένας κάθεται

αιού δω και ο άλλος κάθεται από κει, και περιμένει ο ένας τον άλλο να κινηθεί. Και αυτό συμβαίνει ειτειδή ακριβώς υπιάρχουν διαφορετικές ομάδες οι οποίες διαποστούν πρώτες αυτό το κόστος. Το μεγαλύτερο κόστος αν θέλετε με την μεταρρύθμιση, είναι το ότι τείνουν διαρκώς να αναβάλουν την ωφέλιμη μεταρρύθμιση.

To δίλημμα του φυλακισμένου

Εδώ βέβαια, ένα από τα αστεία της όλης υπόθεσης είναι αυτό που εμείς στα οικονομικά αποκαλούμε 'το δίλημμα του φυλακισμένου' που είναι το εξής: αν πεις, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, και στους νέους και στους πλικιωμένους ότι πρόκειται για μια μεταρρύθμιση η οποία θα ωφελήσει και τους δύο, πιστεύω ότι θα την θέλουν αλλά δεν πρόκειται να γίνει. Στις πιροφανώς αναγκαίες μεταρρυθμίσεις ανιτάσσονται οι πλικιωμένοι, διότι θεωρούν ότι αυτοί και μόνο αυτοί θα είναι τα θύματα της μεταρρύθμισης των μειωμένων συντάξεων. Άλλα και οι νέοι εναντιώνονται στις αντίστοιχα αυξημένες εισφορές που θα συνεπάγετο μια 'δίκαιη' μεταρρύθμιση, καθώς το κράτος δεν δεσμεύεται ότι θα τους πληρώσει συντάξεις στο μέλλον, οι οποίες εν μέρει θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν με αυξημένες συνεισφορές των νέων της μελλοντικής γενιάς. Κατά συνέγεια, κανείς δεν θέλει και δεν ψηφίζει την μεταρρύθμιση. Δηλαδή, παρ' όλο που και οι νέοι και οι πλικιωμένοι θα ωφεληθούν από την άμεση εξυγίανση του ασφαλιστικού μας συστήματος, εντούτοις κανείς δεν ψηφίζει γι' αυτήν την εξυγίανση καθώς δεν είναι δυνατόν το σύστημα να εγγυηθεί ότι οι θυσίες τους δεν θα πάνε χαμένες.

To κράτος της διαφθοράς

Η τέταρτη κατηγορία είναι αυτή που ονομάζω 'το κράτος της διαφθοράς'. Ζούμε σε μια περίεργη χώρα, είναι βέβαια και άλλες σαν εμάς, δεν είμαστε οι μόνοι, στην οποία πολλά πράγματα γίνονται με μίζες. Αυτό, στην παροχή όλων αυτών των κρατικών υπηρεσιών οι οποίες γίνονται κάτω από μονοπωλιακές συνδήσεις, δημιουργεί το πρόβλημα ότι υπάρχει εδώ κάποιο δίκτυο το οποίο λειτουργεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να πρέπει όλοι μαζί να είμαστε μέσα σε αυτό τον μηχανισμό. Αν λοιπόν έτσι έχουν τα πράγματα, πώς μπορούμε να μειώσουμε το πολιτικό κόστος, ώστε να κάνουμε αυτές τις ωφέλιμες μεταρρυθμίσεις; Και ο λόγος που πριν παρουσίασα αυτές τις κατηγορίες ξεκωριστά, είναι γιατί νομίζω ότι πρέπει να καταλάβεις από πού έρχεται το πρόβλημα για να δεις πώς μπορείς να το διορθώσεις. Αν και αυτά που θα τα αναφέρω σχετικά με τις κατηγορίες για τις οποίες σας μίλησα, για το κάθε ένα πρόβλημα που συζητήσαμε πριν, πολλά από αυτά είναι επικαλυπτόμενα, δια μπορούσαν δηλαδή να εφαρμοστούν και σε άλλες κατηγορίες.

Δημιουργία ομάδων ευαισθητοποιημένων πολιτών

Με αυτή τη σημείωση ας κοιτάζουμε λοιπόν το πρόβλημα του ελεύθερου καβαλλάρη. Στο πρόβλημα του ελεύθερου καβαλλάρη νομίζω ότι η απάντηση θα ήταν η δημιουργία ομάδων

ευαισθητοποιημένων πολιτών. Πιστεύω ότι εδώ πραγματικά ιατρίζει σε αυτήν την περιγραφή για τηράδειγμα κάμι σαν το E21. Μπορεί να ψάξει να βρεί κατά κάποιο τρόπο ποιοί είναι αυτοί οι οιτοί ωφελούνται, ποιοί κάνουν από τις μεταρρυθμίσεις, ποιοί είναι αυτοί οι οποίοι τείνουν να συμπεριφέρθουν σαν ελεύθεροι καβαλλάρηδες και ποιοί είναι αυτοί οι οποίοι θα συμπεριφέρθουν σαν οργανωμένη ομάδα πίεσης. Και να παρέχει αυτήν την πληροφόρηση στο ευρύ κοινό. Και αυτό συνδέεται και με κάτι άλλο: το ποιός δηλαδή είναι ελεύθερος καβαλλάρης. Οταν σκέφτεσαι μια μεταρρύθμιση, πρέπει να σκέφτεσαι παράλληλα ποιός ωφελείται και γιατί αυτός θα τείνει να μην κάνει κάτι για να προωθηθεί αυτή η μεταρρύθμιση.

Η ομάδα ευαισθητοποιημένων πολιτών μπορεί να απαιτήσει ορισμένα πράγματα από τους πολιτικούς, όπως αυτοτρόπη εφαρμογή του πόθεν έσχες. Απαγόρευση συμμετοχής συνδικαλιστικών φορέων στα κόμματα και στην κυβέρνηση. Αυτή είναι μια κλασική ιστορία. Βλέπεις ένα σωρό ανθρώπους οι οποίοι ήταν εδώ, εώρα είναι εκεί, άρα βλέπεις ότι υπάρχει ένα πρότυπο. Πρώτα είσαι Πρόεδρος εδώ, μετά είσαι Πρόεδρος εκεί, μετά κάνεις αυτή τη δουλειά, μετά κάνεις την άλλη. Γιατί; Πάει να πει ότι κάτι γίνεται. Δεν θέλω να πω τι γίνεται. Ας το αφήσω έτσι. Ενα άλλο πράγμα που θα μπορούσε να σκεφθεί κανείς είναι ότι το ευρύ κοινό δεν αφυπνίζεται γιατί λέει "και να κάνω εγώ κάτι, δεν πρόκειται να γίνει τίποτε ή θα το κάνουν οι άλλοι χωρίς εμένα κλπ". Αν όμως αυτές τις μεταρρυθμίσεις τις πάμε στην πόλη μεγάλη ιεράρχηση που θα μπορούσαμε να κάνουμε, ίσως θα ήταν πιο εύκολο να αφυπνιστεί το ευρύ κοινό.

Πληροφόρηση εκ των προτέρων

Ως προς το πρόβλημα της αβεβαιότητας: Πρέπει να υπάρχει πληροφόρηση. Πρέπει να λες ποιός ωφελείται, ποιός κάγει, να το μάθει όλος ο κόσμος. Οταν φτιάχνεις δηλαδή ένα νομοσχέδιο για μια μεταρρύθμιση, πρέπει να δημιουργήσεις παράλληλα ομάδες με αλληλοσυγκρούσμενα συμφέροντα. Αν πας δηλαδή σε μια δημόσια επιχείρηση και πεις ότι πρέπει να την ιδιωτικοποιήσουμε, ζεχωρίζεις τους καλούς από τους κακούς και λες: καλός είναι ο τάδε, ο τάδε και ο τάδε. κακός είναι ο τάδε, ο τάδε, και ο τάδε, οποιες δεν έχεις το πρόβλημα της ατομικής αβεβαιότητας. Αν όντως λοιπόν πρόκειται για μια τέτοια μεταρρύθμιση που να ευνοεί τον μέσο Ελληνα και είναι καλή για την χώρα, κάπου θα βρεις τους ανθρώπους που θα δεχθούν να την κάνουν.

Αυτό όμως πρέπει να γίνει εκ των προτέρων γνωστό. Γιατί τώρα πάρτε για παράδειγμα τον Σκαραμαγκά. Γίνεται λόγος για μεταρρύθμιση και λέμε ότι θα απολυθεί τόσο τοις εκατό. Ο άλλος φοβάται. δεν θέλει να την κάνει, άν λέγαμε εκ των προτέρων όμως ποιός θα απολυθεί, θα ήταν διαφορετικά. Τονίζω λοιπόν ότι η δημιουργία αντίταλων ομάδων που θα έχουν διαφορετικά συμφέροντα έχει σημασία εν προκειμένω. Επίσης, αποζημιώσεις με κίνητρα. Αν όντως αυτές οι μεταρρυθμίσεις είναι ωφέλιμες, η χώρα θα πρέπει να δώσει αρκετά χρήματα και πόρους σε αυτούς που θα βλάπτονται,



ούτεως ώστε να καμφεί η αντίδρασή τους. Τώρα βέβαια είμαστε υπερχρεωμένοι και δεν μπορούμε να δανειστούμε για να κάνουμε αυτά τα πράγματα.

Επίσης το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να μας βοηθήσει. Εδώ παράδειγμα είναι το Μάστιχτ, όπως είπε και ο David Begg πριν. Με την ευκαιρία της εισόδου μας σε αυτό το θεσμικό πλαίσιο που θέτει αυτούς τους κανόνες, κάνουμε και εμείς κατά κάποιο τρόπο καλύτερα τα πράγματα αναφορικά με αυτό.

To κράτος να παρέχει αγαθά, όχι να τα παράγει

Οσον αφορά το πρόβλημα της διαφοράς. Νομίζω ότι είναι ένας ακόμη λόγος για μικρότερο κράτος. Το κράτος πρέπει να παρέχει ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες. Δεν πρέπει να τα παράγει. Ενα δεύτερο πράγμα το οποίο θα πρέπει να πει κανείς είναι λιγότερους δημοσίους υπαλλήλους αλλά αυτούς που θα κρατήσουμε να τους αμοιβούμε καλά, να μπν έχουν κίνητρα να λαδώνονται. Θα πρέπει επίσης να έχουμε σοβαρούς μπχανισμούς σύλληψης. Αυτό που γίνεται τώρα στο Υπουργείο Οικονομικών είναι ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός. Αναγκαίο είναι επίσης να υπάρχουν αυστηρές πιμωρίες. Θα πρέπει να πω ότι μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι, συζητώντας με κάποιον συνάδελφο, μου είπε ότι το πρόβλημα με τους Έλληνες είναι ότι αν πάνε και εξομολογηθούν για δόλα, συγχωρούνται. Στους προτεστάντες δεν συμβαίνει αυτό. Γιατί δεν μπορείς να εξομολογηθείς και να αφεδούν οι αμαρτίες σου, οπότε δεν ζέρω, μπορεί να έχουμε αυτό το πρόβλημα της κουλτούρας και ίσως είναι δύσκολο να αλλάξει.

Τονίζω και πάλι ότι είναι ανάγκη να υπάρχουν συνταγματικές μεταρρυθμίσεις για διαφανείς διαδικασίες. Εκώ δει τουλάχιστον δύο-τρία κόμματα που έχουν προτείνει αυτού του είδους τις μεταρρυθμίσεις και νομίζω ότι πρέπει να τις δει κανείς με προσοχή.

Τέλος, μίλησα για κανόνες και δεν ανέφερα καθόλου τον ανθρώπινο παράγοντα. Ενώ φυσικά και ο ανθρώπινος παράγοντας έχει πολύ μεγάλη σημασία στη διαφάνεια. Επιτέλους θα πρέπει να έχουμε λίγη ιυχή, ειδικά σε δι αφορά τους πολιτικούς. Ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει σημαντικό ρόλο στο να γίνουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις.

Συντονιστής: Πραγματικά αυθεντική θεώρηση των πραγμάτων. Μια φρέσκια άποψη, μια καινούργια γωνία του να δει κανείς το πρόβλημα, το οποίο δεκάδες πολιτικοί συνάντησαν στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, στις πραγματικά υπεράνθρωπες και πολύ συχνά με απογοητευτικό αποτέλεσμα προσπάθειές τους, να προχωρήσουν κάποιες σοβαρές μεταρρυθμίσεις.

Με την Μιράντα την Ξαφά γνωριζόμαστε πολύ λιγότερο καιρό από δι με τον κ. Κορλίρα. Πρώτη φορά ακούσαμε για την κ. Ξαφά στην Ελλάδα, όταν το γραφείο του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Μπισσιάκη, προσπαθούσε να την ρέρει από το IMF -το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην

Ουάσινγκτον- στην Αθήνα. Δεν ζέρω αν η ίδια θα μας πει πώς πήγε αυτή η εμπερία με το IMF, πάντως σίγουρα πρέπει να της έκανε καλό, διότι μετά από χρόνια στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και άλλα τρία χρόνια στο γραφείο του Πρωθυπουργού - όπου είχε πρωταρχικό ρόλο στην προσπάθεια να γίνουν ορισμένες μεταρρυθμίσεις στην εθνική οικονομία και όπου έπαιζε επίσης πρωταρχικό ρόλο στη σταδεροποίηση των 2,5 τελευταίων τεών της κυβέρνησης του κ. Μπισσιάκη- πέρασε στον ιδιωτικό τομέα, στην Salomon Brothers στο Λονδίνο. Άλλα ας αφήσουμε την ίδια να αρχίσει την ομιλία της, η οποία αποτελεί το τελευταίο σημαντικό κεφάλαιο της πημέρας.

Μ. Ξαφά: Αφού όλοι οι προηγούμενοι ομιλητές απέφυγαν επιμελώς να μιλήσουν για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, απομένει σε μένα να μιλήσω γι' αυτό το θέμα.

Από τα μέσα της δεκαετίας του 80 έχουν γίνει στην Ελλάδα πολλές σημαντικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα αυτόν. Ισως πιό σημαντικές από ότι έχουμε πετύχει να κάνουμε σε οποιονδήποτε άλλο τομέα. Θυμάστε ότι πριν από δέκα χρόνια τα επιτόκια καθορίζονταν διοικητικά. Υιοήκαν πάνω από 100 επιτόκια και ανάλογα με τον τομέα της οικονομίας ίσχυαν άλλα. Δεν ήταν όμως μόνο τα επιτόκια διοικητικά οριζόμενα. Ήταν και ταυτόχρονα και αρνητικά πραγματικά επιτόκια, πράγμα το οποίο καρφίζει μείωνε τις τραπεζικές καταδέσεις. Διότι πολύς κόσμος τότε έβγαζε τα χρήματά του στο εξωτερικό, παρά την ύπαρξη των συναλλαγματικών ελέγχων, οι οποίοι όχι απλώς δεν μπόρεσαν να εμποδίσουν αυτή την τάση αλλά ίσως και να την επέτειναν.

Σήμερα όλοι αυτοί οι περιορισμοί έχουν εκλείψει. Έχουμε επιτόκια τα οποία καθορίζονται με καθαρά κριτήρια της αγοράς, έχουν εκλείψει οι ποσοτικοί περιορισμοί στις τραπεζικές πιστώσεις καιά τομέα. Έχει επίσης εκλείψει η υποχρεωτική χρηματοδότηση των τραπεζών και της Τραπέζης της Ελλάδος προς το Δημόσιο. Από πέρυσι έχουν πλήρως αφθεί οι συναλλαγματικοί περιορισμοί και από φέτος οι μίλοι του δημοσίου έχουν γίνει άνλοι - πράγμα που βοηθάει στο να αναπτυχθεί η δευτερογενής αγορά, να γίνει πιο ρευστή και επιμένων να πέσουν τα επιτόκια. Τους τελευταίους μάνες παρατηρούμε μια πολύ γρήγορη αποκλιμάκωση των επιτοκίων. Αυτή η εξέλιξη συνδέεται και με την πτώση του πληθωρισμού στην Ελλάδα και με την πτώση των επιτοκίων διεθνών αλλά κυρίως βασίζεται στην πεποίθηση ότι η δημοσιονομική προσαρμογή πρόκειται να συνεχιστεί.

Tέσσερεις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις

Αυτή είναι η εικόνα σήμερα. Και δέλω τώρα σύντομα να αναφερθώ στο πού πρέπει να πάμε αύριο σε αυτόν τον τομέα. Θα υποστηρίζω ότι υπάρχουν τέσσερεις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν. Αυτές μπορούν να βοηθήσουν στην περαιτέρω αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, στην πτώση των επιτοκίων και να ενισχύσουν τη δημοσιονομική προσαρμογή, χωρίς την οποία μπορεί πολύ εύκολα ανά πάσα

στηγμή να ανατραπεί η εύθραυστη ισορροπία, η οποία έχει σήμερα επιτευχθεί. Οι τέσσερεις μεταρρυθμίσεις είναι οι εξής κατά σειρά σημασίας:

Η ανεξαρτησία της Τραπέζης της Ελλάδος από το δημόσιο

Η ιδιωτικοποίηση των κρατικών τραπεζών

Η απαλλαγή των ασφαλιστικών ταμείων από την υποχρέωση να επενδύουν τα διαθέσιμά τους σε χρεώγραφα του δημοσίου, και ως επόμενο βήμα η ιδιωτικοποίηση και αυτών των ασφαλιστικών ταμείων.

Η δημιουργία μιάς αγοράς ομολόγων σταδερής απόδοσης, πράγμα το οποίο θα δημιουργήσει και στην Ελλάδα μια καμπύλη απόδοσης, ώστε να υπάρχει κάποια βεβαιότητα για το κόστος δανεισμού των επιχειρήσεων που θέλουν να επενδύσουν μακροτερόδεμα.

Παρόλο που με τον τραπεζικό νόμο του 1992 καταργήθηκε βαθμιαία η υποχρεωτική χρηματοδότηση του δημοσίου από την Τράπεζα της Ελλάδος, η Τράπεζα της

Ελλάδος παραμένει επίσημα εξαρτημένη από το δημόσιο. Εάν ήταν και επίσημα ανεξάρτητη πιστέων ότι αυτό θα ενίσχυε την προσπάθεια αποπληθωρισμού και την πιεστική τάση των επιτοκίων, όπως έχει διαπιστωθεί από μια σειρά εμπειρικών μελετών. Χώρες με Κεντρικές Τράπεζες ελεύθερες από κυβερνητικές παρεμβάσεις, πειναίνουν καμπύλοτερο πληθωρισμό και καμπύλοτερη διακύμανση του πληθωρισμού από ό,τι χώρες που έχουν εξαρτημένη Κεντρική Τράπεζα.

Χώρες για παράδειγμα όπως είναι η Γερμανία, η Ελβετία, οι Ήνωμένες Πολιτείες, όπου ιστορικά η νομισματική πολιτική ασκείται από ανεξάρτητες αρχές, απολαμβάνουν καμπύλοτερο πληθωρισμό από χώρες με εξαρτημένη Κεντρική Τράπεζα όπως είναι η Ισπανία, η Ιταλία και μέχρι πρόσφατα και η Γαλλία. Σκοπός μιας ανεξάρτητης Κεντρικής Τράπεζας είναι να ασκεί τη νομισματική πολιτική με μόνο στόχο τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών.

Πρόσφατο παράδειγμα είναι η Νέα Ζηλανδία, η οποία τα τελευταία τριάντα χρόνια είχε διψήφιο πληθωρισμό και εξαρτημένη Κεντρική Τράπεζα. Το 1989 η κυβέρνηση αποφάσισε να δώσει στην Τράπεζα της Νέας Ζηλανδίας πλήρη ανεξαρτησία και της ανέδεσε να μειώσει τον πληθωρισμό από 10% που ήταν τότε, σε 2%. Τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά. Ο στόχος αυτός επετεύχθη μέσα σε δύο χρόνια αντί για τέσσερα και ο πληθωρισμός σήμερα παραμένει κάτω του 2%.

Ελλειψη αξιοποιησίας στη νομισματική πολιτική

Πού βασίζεται αυτή η επιτυχία; Στα οικονομικά υποδείγματα, η βασική υπόθεση είναι ότι λόγω στρεβλώσεων στην αγορά εργασίας - όπως για παράδειγμα είναι τα κατώτατα ημερομίσθια ή οι εδινικές συλλογικές συμβάσεις, οι οποίες εμποδίζουν την πτώση των πραγματικών μισθών σε επιχειρήσεις που είναι ζημιογόνες - δημιουργείται ανεργία. Η κυβέρνηση τώρα εξετάζει το ενδεχόμενο άσκησης αιφνίδιας επεκτατικής νομισματικής πολιτικής με στόχο την αύξηση της απασχόλη-

σης. Ένας ορθολογικός ιδιωτικός τομέας, γνωρίζει τις προδέσεις της κυβερνήσεως που έχει σκοπό να αυξήσει την απασχόληση, με το να μειώσει τους πραγματικούς μισθούς με ένα ζαφνικό πληθωρισμό. Αμέσως λοιπόν ο ιδιωτικός τομέας απαιτεί υψηλότερους ονομαστικούς μισθούς, εξανεμίζοντας έτσι οποιοδήποτε προσωρινό κέρδος στην απασχόληση.

Αυτό με λίγα λόγια είναι το πρόβλημα της έλλειψης αξιοποιησίας στη νομισματική πολιτική. Αυτό ιστορικά εξηγεί τον στασιμοπληθωρισμό τον οποίο έχουν ζήσει πολλές χώρες του δυτικού κόσμου και η Ελλάδα από το 1975. Το ίδιο οικονομικό πρότυπο εξηγεί γιατί χώρες οι οποίες έχουν υψηλό χρέος και προσπαθούν να το περιορίσουν, με ένα ζαφνικό πληθωρισμό στάνια το επιτυχάνουν, διότι οι αγορές διαβλέπουν ότι μια χώρα που δεν έχει ανεξάρτητες κάποιες νομισματικές αρχές, πιθανώς να θελήσει να το κάνει και επομένως οι επενδυτές ζητούν υψηλότερα επιτόκια από ό,τι σε διαφορετική περίπτωση για να επενδύσουν σε τίλους του δημοσίου. Και επίσης θέλουν να επενδύσουν για συντομότερα χρονικά διαστήματα, ώστε να καλυφθούν από το ρίσκο ότι ένας ζαφνικός πληθωρισμός θα μειώσει την απόδοση των επενδύσεών τους.

Η ανεξαρτησία της Τράπεζας της Ελλάδος δεν αρκεί

Σε χώρες δηλαδή με υψηλό δημόσιο χρέος όπως είναι η Ελλάδα, υπάρχει ένα επιπλέον κέρδος από την ύπαρξη ανεξάρτητων νομισματικών αρχών. Μια θεσμική αλλαγή, όπως η ανεξαρτησία της Τράπεζας της Ελλάδος, έχει σαν αποτέλεσμα την περαιτέρω πτώση του πληθωρισμού που σημαίνει πτώση των επιτοκίων, η οποία με τη σειρά της σημαίνει πτώση των δαπανών για τόκους στον προϋπολογισμό και έτσι δημιουργείται ένας ενάρετος κύκλος, ο οποίος βοηθάει την εκτέλεση του προγράμματος σύγκλισης. Μια κυβέρνηση που οποία έχει συνδέσει την επιτυχία την δική της με την έκβαση του προγράμματος σύγκλισης, έχει κάθε συμφέρον να επιδυμεί αυτή τη θεσμική αλλαγή και είναι ίσως περίεργο γιατί δεν έχει ήδη συμβεί.

Αλλά η ανεξαρτησία της Τραπέζης της Ελλάδος δεν αρκεί. Μεγάλες κρατικές τράπεζες παραμένουν στα κέρια του δημοσίου. Ο συνεχιζόμενος δανεισμός από τις κρατικές τράπεζες προς τις υπερχρεωμένες επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα και προς το ίδιο το δημόσιο, έχει μια σειρά από αρνητικές επιπτώσεις.

Πρώτον, στρεβλώνει τον ανταγωνισμό και για να επαναλάβω τα λόγια του κ. Κορλίρα 'αφαιρεί πόρους από άλλες χρήσεις, πιο αποδοτικές'.

Δεύτερον, αυξάνει τη διαφορά μεταξύ του επιτοκίου χορηγήσεων και καταδέσεων. Στην προσπάθειά τους οι κρατικές τράπεζες να επανακτήσουν ένα κομμάτι της κερδοφορίας, κρατάνε πολύ μεγάλο το spread μειαζύ αυτών των δύο επιτοκίων, το οποίο, παρ' όλο που έχει μειωθεί αρκετά, παραμένει από τα υψηλότερα στην Ευρώπη.

Τρίτον, δημιουργεί προβλήματα ρευστότητας στις κρατικές τράπεζες και τέταρτο πρόβλημα είναι ότι επιτείνει την αύξηση των δημοσίου χρέους, το οποίο προσπαθούμε μέσω του προγράμματος σύγκλισης να σταθεροποιήσουμε, διότι καταπίπουν οι εγγυήσεις που έχει δώσει το κράτος προς τις επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οποίες δανείζονται από τις κρατικές τράπεζες, και όταν οι ίδιες δεν μπορούν να πληρώσουν -π.χ. η Ολυμπιακή, ο ΟΑΕ, τα λεωφορεία, μια σειρά από παραδείγματα μπορεί να αναφερθούν- καταπίπουν οι εγγυήσεις, τις ρυθμίζει το δημόσιο, εκδίδει ομόλογα, αυξάνεται το χρέος.

Συγχρόνως όμως, επειδή δημιουργεί αυτό το πρόβλημα στις κρατικές τράπεζες, αυξάνεται το δημόσιο χρέος και από έναν άλλο λόγο, που είναι ο εξής: το κράτος είναι αναγκασμένο να αυξάνει το κεφάλαιο των κρατικών τραπέζων οι οποίες, λόγω του κακού χαρτοφυλακίου που έχουν, έχουν ανάγκη ρευστότητας και κεφαλαίων.

Το χρέος δα αυξάνεται όσο δεν υπάρχει πλήρης εξυγίανση του δημόσιου τομέα

Αυτές όλες είναι οιονεί δημοσιονομικές λειτουργίες που σημαίνει ότι το κράτος, αντί με διαφάνεια να δείξει τις δαπάνες, ότι πράγματι επιδοτεί κομμάτια του δημοσίου, τα κονδύλια αυτά, χωρίς να περνούν ποτέ από τις δαπάνες, κάποια μέρα περνούν ζαφνικά στο χρέος, και γι' αυτό ενώ πράγματι το έλλειμμα μειώνεται, βάσει του στόχου που έχει δέσει η κυβέρνηση με το πρόγραμμα σύγκλισης, το χρέος συνεχίζει να αυξάνεται αλματωδώς και δα συνεχίσει να αυξάνεται όσο δεν υπάρχει πλήρης εξυγίανση του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Ηθελα σε αυτό να προσθέσω ότι είναι αδύνατη στην πράξη η κατάργηση της προνομιακής πρόσβασης του δημοσίου στο χρηματοποτωικό σύστημα, όσο υπάρχουν κρατικές τράπεζες. Η συνθήκη του Μάστριχτ λέει ότι δεν θα έχουμε καμία προνομιακή πρόσβαση στο δημόσιο και τα παράγωγά του. Άλλα αυτό στην πράξη είναι δύσκολο να επιτευχθεί, όταν στην ουσία κράτος και τράπεζες είναι ένα και το αυτό.

Τα ασφαλιστικά ταμεία παραμένουν σε κρατικά χέρια

Το τρίτο σημείο έχει να κάνει με τα ασφαλιστικά ταμεία και εκεί υπάρχουν δύο διαφορετικά δέματα. Το ένα είναι ότι το κράτος υποχρεώνει τα ασφαλιστικά ταμεία στην Ελλάδα να επενδύουν τα διαθέσιμά τους σε χρεώγραφα του δημοσίου. Εχει γίνει η συζήτηση αυτή σε κοινοτικό επίπεδο, δυστυχώς δεν μπόρεσε να καταλήξει σε κοινούς κανόνες για όλους, με αποτέλεσμα κάθε χώρα της κοινότητας να κάνει ό,τι δέλει σε αυτόν τον τομέα. Στην Αγγλία όλα είναι ελεύθερα, στην Ελλάδα όλα είναι περιορισμένα. Επιπλέον τα ασφαλιστικά ταμεία παραμένουν φυσικά σε κρατικά χέρια. Αυτή η πρακτική στερεί δύο πράγματα. Πρώτον, στερεί την περαιτέρω ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς, με την διεύρυνση των δεσμών που θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν όχι

μόνο όπως σήμερα τα αμοιβαία, αλλά ότι μπορούσαν να περιλαμβάνουν και τα διαθέσιμα των ασφαλιστικών ταμείων, τα οποία σε άλλες χώρες, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι να κατεξοχάν πηγή αποταμιεύσεων.

Το δεύτερο το οποίο αποστείται πιο οικονομία με αυτή την πρακτική, είναι η αύξηση της εγκώριας αποταμιεύσης που θα συνεπάγεται μια μεταρρύθμιση προς την κατεύθυνση της ιδιωτικοποίησης των ιδίων των ταμείων. Οπως έκανε λόγο ο κ. Κολλίντζας νωρίτερα, για ισοσκελισμένο προϋπολογισμό μεταξύ των γενεών. Φυσικά στην Ελλάδα δεν ισχύει αυτό, όσο έχουμε ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο είναι καθαρά σε κρατικά χέρια. Και πιο συμβαίνει; Οσοι εργάζονται σήμερα, πληρώνουν σήμερα τις συντάξεις αυτών που έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί..

Δεξαμενή αποταμιεύσεων

Σε ένα ιδιωτικό σύστημα σήμερα αποταμιεύουμε όσοι εργάζομαστε, ώστε εμείς οι ίδιοι κάποια μέρα από αυτά τα λεφτά να πάρουμε μία σύνταξη. Αυτό κάνει δύο πράγματα: εκτός από το ότι δημιουργεί μια δεξαμενή αποταμιεύσεων, a pool of savings, τα οποία μπορούν να επενδυθούν και να αναπτύξουν την κεφαλαιαγορά, αποστείται από τους πολιτικούς το πρό-

νόμιο που σήμερα έχουν να υπόσχονται στην σημερινή γενιά συντάξεις, τις οποίες θα πληρώσει η επόμενη γενιά που είναι πολύ νέα για να ψηφίσει. Και επομένως οι πολιτικοί δεν δεσμεύονται ότι η επόμενη γενιά θα πρέπει να πληρώσει τις συντάξεις χωρίς να υπάρχουν οικονομικοί πόροι.

Τί παραδείγματα έχουμε διεθνώς; Παραδείγματα χωρών που έχουν πάει σε πλήρες ιδιωτικό σύστημα είναι δυστυχώς ελάχιστα, γιατί είναι πάρα πολλές οι αντιδράσεις, είναι μόνο η Χιλή στην αρχή της δεκαετίας του 80 και πολύ πρόσφατα το Περού. Άλλες χώρες έχουν ένα μικτό σύστημα, όπου το κρατικό ασφαλιστικό ταμείο δίνει ένα μικρό ποσό σε όλους, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι φυσικά ασφαλίζονται και σε ιδιωτικά ταμεία, διότι βλέπουν ότι το σύστημα οδεύει προς την κρεωκοπία.

Τίλοιοι σταθερής απόδοσης

Τελευταίο σημείο είναι η ανάγκη να δημιουργηθεί στην Ελλάδα μια ομάδα ομολόγων σταθερού επιτοκίου και επομένως αυτό που λέμε μια καμπύλη απόδοσης. Ολοι οι τίλοι του δημοσίου που κυκλοφορούν στην Ελλάδα ή είναι διάρκειας μέχρι ενός έτους ή τίλοι κυματινούμενου επιτοκίου.

Γιατί χρειάζεται να υπάρχει ένας τίλος σταθερής απόδοσης; Χρειάζεται, διότι όταν μια εταιρεία θέλει να κάνει μια μακροπρόθεσμη επένδυση, πρέπει να συγκρίνει ποιά θα είναι η απόδοση της επένδυσης σχεικά με το κόστος της. Όταν δεν ζέρει πόσο θα κοστίζει το χρήμα αύριο, είναι αδύνατο να κάνει αυτό τον υπολογισμό, και όσο πιο αβέβαιη είναι η σχέση μεταξύ της απόδοσης της επένδυσης και του κόστους της, τόσο πιο απίθανο είναι να γίνει η επένδυση.

Το 92, με τον ίδιο τραπεζικό νόμο που κατέργασε τη νομιματική χρηματοδότηση του δημοσίου, επειράπτι για πρώτη



φορά σε διεθνείς οργανισμούς να έρθουν να εκδόσουν το δικό τους ι χαρτί σε δραχμές στην ελληνική αγορά. Από το 94 έχουν έρθει όλοι οι διεθνείς οργανισμοί και το έχουν κάνει, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Διεθνής Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης, και άλλοι πολλοί, έχουν έρθει και έχουν εκδόσει σε δραχμές, τίτλους σιαθερού επιτοκίου.

Θα τους εκδόσει και το δημόσιο;

Γιατί είναι σημαντικό αυτό; Διότι οι περισσότερες από αυτές τις τράπεζες δεν χρειάζονται τις δραχμές αλλά θέλουν να κάνουν swap σε δολλάρια ή σε άλλα νομίσματα, κάποιος λοιπόν στην ελληνική οικονομία καρπούται τις δραχμές αυτές, πις οποίες έχει δανειστεί κάποιος που έχει rating 3A. Ενώ το ελληνικό δημόσιο έχει 3B, τέσσερα σκαλοπάτια πιό κάτω. Και αυτό έχει αρχίσει να δημιουργεί την δυνατότητα σε τράπεζες να δανείζουν fix δραχμές σε επιχειρήσεις. Βέβαια τα ποσά που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα είναι πάρα πολύ μικρά και δυστυχώς το δημόσιο δεν έχει ακολουθήσει αυτήν την πολιτική για να βγάλει και το ίδιο ομόλογα σιαθερού επιτοκίου. Τώρα διαβάζω ότι πρόκειται να εκδόσει, και θα είναι πολύ σημαντικό να εκδοθούν με δρους που αντανακλούν την αγορά.

Ισως θα έπρεπε να προσθέσω σε αυτό ότι ένας άλλος λόγος για τον οποίο πρέπει να έχουμε μεσοπρόθεσμο επιτόκιο, είναι και γιατί ένα από τα κριτήρια του Μαάστριχτ είναι και αυτό. Συνήθως αναφερόμαστε στα δημοσιονομικά κριτήρια, δηλαδή το χρέος και το έλλειμμα, διότι αυτά είναι τα κατ' εξοχήν προβλήματα στην Ελλάδα. Άλλα υπάρχουν και άλλα δύο κριτήρια: ο πληθωρισμός, που δεν πρέπει να είναι υψηλότερος από τον μέσο όρο των τριών καλύτερων και τα επιτόκια. Τα μακροπρόθεσμα επιτόκια, τα οποία δυστυχώς δεν έχουμε ακόμα στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ.

Συντονιστής: Να' την λοιπόν η έκπληξη, ήρθε στο τέλος από την κυρία Ζαφά με μια άφογη τεχνοκρατική ανάλυση των λεπτομερειών που δια μας οδηγήσουν στην δική μας εκδοχή της οικονομικής και νομισματικής ένωσης, μέχρι το τέλος του αιώνα. Ιδιαίτερα το δέμα των μεσοπρόθεσμων επιτοκίων και το δέμα της αδιαφάνειας των δαπανών. Θα ήθελα να τα έχετε στο μυαλό σας κατά την διάρκεια του διαλείμματος, γιατί ηταν πάρα πολύ σημαντικά τα δύο αυτά ζητήματα. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας