

ΜΙΡΑΝΤΑ ΞΑΦΑ οικονομολόγος στην Salomon Brothers

ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ!....

TOΥ ΠΕΡΙΚΛΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Η Μιράντα Ξαφά είναι η Ελληνίδα με τη μεγαλύτερη επροΐστος κύκλους των οικονομολόγων αναλυτών στο City του Λονδίνου. Η γνώμη της ακούγεται με προσοχή, όχι μόνον εν σχέσει με την Ελλάδα, αλλά και με δεκαπέντε ακόμη χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Λαπτικής Αμερικής, με τις οποίες ασχολείται συστηματικά.

Είναι από το 1993 ανώτερο στέλεχος της Salomon Brothers στο Λονδίνο, όπου ως currency strategist παρέχει μακροοικονομικές αναλύσεις για την υποστήριξη των επενδυτικών αποφάσεων της ισχυρής αμερικανικής τράπεζας επενδύσεων. Οι απόψεις και οι αναλύσεις της λοιπόν μπορεί να αξιζούν – ή να κοστίζουν – εκατομμύρια δολάρια, σε εθνομαδιαία βάση.

Σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβανία των ΗΠΑ, από το οποίο πήρε και το διδακτορικό της δίπλωμα το 1979. Διδαξε οικονομικά στο ίδιο πανεπιστήμιο όπως επίσης και στο Princeton University.

Το 1980 αρχίζει την καριέρα της στο Διεθνές Νομιματικό Ταμείο (IMF), όπου ασχολείται αρχικά με τη Γαλλία και από το 1984 μέχρι το 1991 με τη Βολιβία και την Κόστα Ρίκα, στο πλαίσιο του Τμήματος Ανάπτυξης Πολιτικής του Ταμείου. Το 1986 εκπροσωπεί το φίμα της και το ΔΝΤ στις διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση της Βολιβίας για την εκπόνηση ενός προγράμματος μείωσης του εξωτερικού χρέους σε συνδυασμό με την καταπολέμηση ενός πρωτοφανούς στα ιστορικά χρονικά υπερπληθωρισμού πρόγραμμα το οποίο στέφθηκε με επιτυχία και αναφέρεται από τότε ως παράδειγμα.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Κα Μιράντα Ξαφά, ξεκινήσατε την επαγγελματική σας καριέρα ως οικονομολόγος από το Διεθνές Νομιμοτικό Ταμείο στην Ουάσινγκτον το 1980. Παραμείνατε στο Ταμείο (IMF) έντεκα υπόληπτα χρόνια. Θα πήθελα να ερχίσουμε τη συζήτηση μας με την εμπειρία που αποκορύφωσε από εκεί.

Από το 1980 έως το 1985, δούλεψα στο ευρωπαϊκό τμήμα του ΔΝΤ. Ασχολήθηκα αρχικά με τη Γαλλία. Εκείνη την εποχή, συνέβαιναν μερικά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ερχονται ταντοχρόνως στην εξουσία σοσιαλιστικές κυβερνήσεις στην Ελλάδα και τη Γαλλία. Και οι δύο κυβερνήσεις αντιμετώπισαν, αμέσως, πρόβλημα στο ισοζυγίο εξωτερικών πληρωμών. Και οι δύο όχι μόνον πρόβλημα στην εποχή, συνέβαιναν μια κείνουσαν πολιτική τόνωσης της ζήτησης, αλλά επίσης υιοθέτησαν ταντοχρόνως και μέτρα που είχαν ως αποτέλεσμα την περιορισμό της προσφοράς. Μέσα από την μεγάλη και ξαφνική αύξηση των κατώτατων πηγερομοιδίων, που οδήγησαν σε θεαματική αύξηση του κόστους παραγωγής, τους ελέγχους της πολιτικής, τη γενικότερη αντιεπιχειρηματική κλίμα, και οι δύο χώρες βρέθηκαν μπροστά σε φαινόμενα συρρικνώσης της προσφοράς και μεγάλης αύξησης της ζήτησης. Η άμεση συνέπεια ήταν η ανάπτυξη ισχυρών πληθωριστικών πλέσεων, που βρήκαν διέξοδο στην κρίση του ισοζυγίου εξωτερικών πληρωμών. Το ΔΝΤ είχε προειδοποιήσει ότι αυτή η πολιτική ήταν αδιέξοδη. Τελικά, η Γαλλία ακολούθησε νωρίς την ορθή κατεύθυνση, το 1983. Η Ελλάδα όχι.

Η Ελλάδα είναι ειδικευμένη στον επερχόμενο...

Η Ελλάδα άλλαξε κατεύθυνση το 1985 με το σταθεροποιητικό πρόγραμμα Σημίτη.

Πιστεύετε ότι ήταν ένα επιτυχημένο πρόγραμμα;

Ήταν σχετικά επιτυχημένό για όσο χρόνο διήρκεσε. Και δεν κράτησε πολύ.

Μου κάνει εντύπωση η θετική εκτίμηση σας για το πρόγραμμα Σημίτη του 1985. Ήταν μία πολιτική νεοκενύσιας κατευθύνσεως, της οποίας Βασικός εμπνευστής ήταν ο καθηγητής Γ. Σπράος, με το οποίον λογικά θα έπρεπε να διαφωνείτε. Άλλωστε, και η σταθεροποιητική πολιτική, που και εσείς υποστηρίζατε ως οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού, επί κυβερνήσεων Μπιστάκη, κατά τη διετία 1991-93, ήταν αρκετά διαφορετική.

Το πρόγραμμα Σημίτη του 1985-86 στηρίχθηκε σε τρεις βασικούς άξονες: Πρώτος άξονας ήταν το πάγωμα των μισθών, όχι μόνο στον

δημόσιο, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. Οι κυβερνήσεις Μπιστάκη δεν μπορούσαν να επαναλάβουν αυτή την πολιτική, γιατί από το 1990 άρχισε να εφαρμόζεται ο νόμος «περί συλλογικών διαπραγματεύσεων εργοδοτών και εργαζομένων». Το κράτος δεν μπορούσε να επέμβει σ' αυτή τη διαδικασία.

Δεύτερος άξονας του προγράμματος Σημίτη ήταν η υποτίμηση της δραχμής, που βελτίωσε προσωρινά την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων. Και, τρίτος, και ίσως ο πιο σημαντικός, άξονας ήταν το «μάννα εξ ουρανού», που «ερρίφθη» από τη ραγδαία πτώση των τιμών του πετρελαίου, διεθνώς.

Αυτό το «κρόνον» δεν δόθηκε στους καταναλωτές, αλλά παρέμεινε στα ταμεία του κράτους προς ενίσχυση των δημοσίων εσόδων. Το σταθεροποιητικό πρόγραμμα Σημίτη είχε όμως μία πολύ κρίσιμη αδυναμία. Δεν περιελάμβανε καμιά πρόβλεψη για διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία και τη μείωση του ρόλου του κράτους σ' αυτήν. Με αυτήν την έννοια, είχε προσωρινή επιτυχία. Ακόμη και αν δεν ανατρέποταν, θα αποτύχανε στη συνέχεια. Είναι λογικά ικανοποιητική η απάντηση μου;

Περίου. Θα εξαρτηθεί από τη συνέχεια της συζήτησής μας. Κάποια στιγμή, εγκαταλείπετε την ενασκόληση με τις ευρωπαϊκές χώρες και ασκολείστε, στο πλαίσιο του ΔΝΤ, με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Πότε, ακριβώς;

Το 1985 πηγάδινω στο τμήμα Policy Development & Review του Ταμείου. Είναι η καρδιά του ΔΝΤ, που έχει ως αποστολή την υιοθέτηση ομοιόμορφων κανόνων διανεμούσαν σε διανειμένες χώρες και την παρακολούθηση της εφαρμογής των προσυμφωνημένων υποχρεώσεων για την ταυτόχρονη προώθηση των αναγκών μεταρρυθμίσεων από αυτές. (Conditionality).

Πώς λειτουργεί το ΔΝΤ;

Το Διεθνές Νομιμοτικό Ταμείο είναι ο τραπεζίτης της ύστατης στιγμής (Leader of last resort) για τις χώρες που αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα στις εξωτερικές πληρωμές την διεθνή αξία του νομίσματος τους. Λανείται υπό όρους, επί των οποίων συμφωνούν από κοινού το Ταμείο με τις κυβερνήσεις που απευθύνονται σ' αυτό. Συνήθως, δίνει βραχυπρόθε-

ση ή διάνεια διαρκείας 1-1½ χρόνου με τρίμηνη εκταμίευση των δόσεων, ενώ τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκε η πρακτική μεσοπρόθεσμων τριετών διανεισιών (EFF Extended Fund Facility), που συνοδεύονται από δέσμευση γενικότερων διαρθρωτικών αλλαγών των δανειζόμενων χωρών απέναντι στο ΔΝΤ.

Στο οποίο Ταμείο, σε αντίθεση με ότι πιστεύεται στην Ελλάδα, δεν έχουν απευθυνθεί μόνον τριτοκοσμικές χώρες, αλλά και κάποιες ευρωπαϊκές.

Ναι, τη δεκαετία του '70, zήτησαν τη συνδρομή του Ταμείου ν Βρετανία και την Ιταλία.

Η Ελλάδα και η Γαλλία, που προαναφέραμε, πώς την γλίτωσαν, στις αρχές της δεκαετίας του '80;

Γιατί, εν τω μεταξύ, η ΕΟΚ δυνάμωσε τον εσωτερικό μηχανισμό χρηματοδοτικής συνδρομής (balance of payments facility) από τον οποίο, επωφελήθηκαν και οι δύο χώρες (ο.σ.: Η Ελλάδα οξιοποίησε δύο φορές αυτόν τον μηχανισμό, το 1985 και το 1991). Οι όροι της ΕΟΚ ήσαν λιγότερο αυστηροί από αυτούς του ΔΝΤ. Αυτό το γεγονός είχε αρκετές αρνητικές πλευρές γι' αυτές τις χώρες.

Εγώ θα έλεγα ότι την «γλίτωσαμε», ως χώρα, φθινά.

Διαφωνώ με αυτή τη λογική. Γιατί ουσιαστικά αναστέλλεις ως χώρα τα προβλήματα κατά μία δεκαετία. Και πάλι όμως δεν αποφύγαμε τον κίνδυνο χρεοκοπίας. Το 1989, με τις απαντώτες εκλογές, είχαμε φθάσει σ' ένα πολύ επικινδυνό σημείο με καμπλα συναλλαγματικά αποθέματα και αυξανόμενες υποχρεώσεις στο εξωτερικό. Η οικομεινική κυβέρνηση του καθηγητή Ζολώγα «πάγωσε» την κατάσταση και απεφεύχθη προ σημήνιον το μοιραίο. Άλλα κατάσταση παρέμεινε εξαιρετικά εύθραυστη. Είναι κάτι που δεν πρέπει να ξανασυμβεί. Και οι λόγοι είναι απλοί. Γιατί μία από τις βασικές αιτίες ήταν ότι τη δεκαετία του '80 σπαταλήθηκε όχι μόνον το δάνειο της ΕΟΚ για την ενίσχυση του ισοζυγίου πληρωμών, αλλά και το σύνολο σχεδόν των κονδυλίων από τα διάφορα ταμεία της Κοινότητας. Σπαταλήθηκαν αντιπαραγωγικά, όπως είναι προφανές, από το γεγονός ότι το δημόσιο χρέος τριπλασιάσθηκε σε σχέση με την παραγωγή. Αρα, ο σχετικά εύκολος διανεισμός της Ελλάδας κάτω από την ομπρέλα της ΕΟΚ επιβράδυνε και δεν επιτάχυνε την αναγκαία προσαρμογή της ελ-

Η δραχμή είναι η πιο αποδοτική επένδυση στην Ευρώπη



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

λανικής οικονομίας. Εάν υπάρχει κάπι που έμαθα από την ενδεκαετή διπεια μου στο ΔΝΤ, είναι με λίγα λόγια το εξής: «Adjustment starts at home». (Αρχισε μόνος σου να τακτοποιείς το σπίτι σου). Κανείς άλλος δεν μπορεί να σε βοηθήσει να το κάνεις, εάν δεν προσπαθήσεις ο ίδιος. Οσοδόποτε και αν δανειζόμαστε ως κράτος, με οσοδόποτε κόστος, δεν θα κατορθώσουμε τίποτε εάν δεν προχωρήσουμε οι ίδιοι σε ρύξη με τους αναχρονισμούς μας.

Θα μπορούσε κάποιος να συμφωνήσει μαζί σας, και την ίδια στιγμή να θεωρεί παρ' όλα αυτά θετικό το γεγονός ότι κερδήθηκε χρόνος και απετράπη ή, τι κειρότερο μπορεί να συμβεί σε μια χώρα του σημερινού διεθνοποιημένου κόσμου. Η υποψία κινδύνου στάσης των εξωτερικών πληρωμών.

Το μόνο που λέω είναι ότι θα έπρεπε να είχαμε αξιοποίησει ουσιαστικά αυτήν την αναπνοή που μας έδωσε η ΕΟΚ. Κάνοντας γρήγορα τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις.

Το 1993, ως σύμβουλος του τότε πρωθυπουργού Κων. Μητσοτάκη, συνυπογράψατε το πρώτο Πρόγραμμα Σύγκλισης που ήταν άκρως αισιόδοξο. Προεβλεπε, μεταξύ άλλων, ρυθμούς πληθωρισμού της τάξης του 4,5% για το 1996, δημόσιο έλλειμμα κάτω από το 2% του ΑΕΠ, πιστικό δημόσιο χρέος και θεματικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Γιατί δεν υλοποιήθηκαν αυτές οι πρωτεύεις;

Το πρόγραμμα αυτό θα μπορούσε να είχε νόημα μόνον στο μέτρο που εφαρμοζόταν ο βασικός πυρήνας της πολιτικής που το υποστήριζε. Απλαδή, οι εκτειμένες ιδιωτικοποίησεις, η μείωση του κράτους και η αναζωγόνωση του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Αυτά σπριζούνταν στην προσδοκία επανάληψης του ελληνικού αναπυγιακού «θαύματος» κατά τις δεκαετίες '50 και '60, όταν η Ελλάδα είχε πολύ καλύτερες επιδόσεις απ' όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ. Στην αρχή, φάνηκε ότι υπήρχαν ευνοϊκές προϋποθέσεις για την εφαρμογή ενός τέτοιου ριζοσπαστικού προγράμματος. Π.χ. πολλές ζένες εταιρείες τηλεπικονωνιών, όπως η ΑΤΤ και η ιαπωνική NTT, έδειξαν ξεχωριστό ενδιαφέρον για την ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ. Στη συνέχεια, πολλαπλασιάσθηκαν τα εμπόδια και οι εσωτερικές αντιδράσεις.

Μερικές μάλιστα από τις ισχυρότερες αντιδράσεις προέρχονταν από το εσωτερικό της ίδιας της Νέας Δημοκρατίας και τα συνδικαλιστικά στελέχη της στις ΔΕΚΟ.

Ναι, αυτό είναι αλλίθεα.

Γενικότερα, πάντως, ο κόσμος δεν επιβεβαίωσε, δεν υποστήριξε αυτή την πολιτική, και αυτό φάνηκε καθαρά στην εκλογή του Οκτωβρίου 1993. Ακόμη και μια τυπική σωστή οικονομική πολιτική αποτυγχάνει όταν δεν έχει την κατάλληλη κοινωνική στήριξη. Δεν σας προβληματίζει αυτό το γεγονός;

Με έχει προβληματίσει επανειλημένως.

Μια ενδιαφέρουσα εξήγηση έχει δώσει ο Τρύφων Κολλίντας, που ανέλυσε σε άρθρο του την αδράνεια του status quo, στο πλαίσιο της ελληνικής κοινωνίας.

Αυτές είναι θεωρητικές εξηγήσεις σε των υστέρων.

Κάποιος που θέλει να κυβερνήσει με επιτυχία μία χώρα οφείλει να γνωρίζει εκ των προτέρων τις κοινωνικές συνθήκες εφαρμογής της πολιτικής του. Λάθο δεν έκανε πά τότε κυβερνηση της Ν.Δ.;

Έκανε, και μάλιστα αρκετά. Κατ' αρχήν, πά τότε πολιτική των ιδιωτικοποίησεων ήταν μία επικοινωνιακή αποτυχία.



Η Μιράντα Ξαφά στο γραφείο της με τον Περικλή Βασιλόπουλο και φόντο το ντίλινγ - ρουμ της εταιρείας της

Μόνο;

Όχι. Δεν πάρηκαν επίσης τα αναγκαία μέτρα για την εξισορρόπηση των απωλειών που δε σίχαν τα τρίματα του πληθυσμού, τα οποία βρίσκονταν στην πλευρά των «καμένων» από την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Δεν έχω καμιά αριθμολογία περί του ότι οι μεταρρυθμίσεις που προτείναμε ήσαν – και είναι ακόμη – προς όφελος των γενικών συμφερόντων της χώρας. Όμως σε κάθε μεταρρύθμιση και αλλαγή υπάρχουν καρένοι και κερδοφέρονται. Για να προχωρήσει λοιπόν ομαλά η μεταρρυθμιστική προσπάθεια, επιβάλλεται η αντιστάθμιση των απωλειών και η σχετική αποζημίωση των καμένων. Έγιναν τότε μερικές προσπάθειες προς αυτήν την κατεύδυση, αλλά φαίνεται ότι ήσαν ελλιπείς.

Όπως;

Όπως η πρόβλεψη να δοδούν μετοχές του υπό ιδιωτικοποίησης ΟΤΕ στους εργαζόμενους του Οργανισμού σε εξαιρετικά προνομιακές τιμές. Αυτό το μέτρο δεν δεωρήθηκε αρκετό απ' όλους τους «θιγομένους» από την ιδιωτικοποίηση.

Αυτό που εσείς αναφέρετε τώρα ως αυτοκριτική, σας υπενθυμίζω ότι πάταν τότε η Βασική κριτική κάποιων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, και ίδιας του κ. Μ. Έβερτ.

Η κριτική που γινόταν τότε πάταν ενταγμένη στη λογική του «πολιτικού κόστους» και όχι στην οπική της πιο αποδοτικής διεκπεραίωσης των μεταρρυθμίσεων. Υπάρχουν τιμήματα της λεγόμενης συντηρητικής παράταξης

που έχουν ως πρώτη μείζυμα την ελαχιστοποίηση των απωλειών της υπηρεσίας. Είναι κάτιο το εντελώς διαφορετικό από αυτά που θας ανέφερα προηγουμένως.

Ποια ήταν η Βασική σας διαφορά με αυτούς τους κύκλους;

Πρότειναν μία πολιτική μικρών βιμάτων και μία υπερβολικά αργή διαδικασία προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας στις νέες συνθήκες της διεθνοποιημένης οικονομίας. Η βασική μου ένσταση απέναντι σε τέτοιου ειδούς απόψεις είναι η εξής: Όταν έχεις ένα δημόσιο χρέος που ξεπερνά το 100% του ΑΕΠ δεν έχεις την πολυτέλεια να περιμένεις δέκα χρόνια για να ολοκληρωθούν οι αργές και σταδιακές προσαρμογές. Πρέπει να τρέχεις. Ανιιδέτως, σε μια τέτοια κατάσταση, οφείλεις γρήγορα να δημιουργήσεις έναν «ενάρετο κύκλο», που θα εκκινεί από μείωση του χρέους με έσοδα από ιδιωτικοποίησεις, η οποία θα διευκολύνει την πιώση των επιποκίων, πράγμα που θα έχει γενικότερες ευρεγγεικές επιδράσεις στην οικονομία.

Εάν υποθέσουμε ότι Βρισκόμαστε σήμερα στο 1991, αλλά εσείς είκατε το προτέρημα της γνώσης του χρόνου που έφυγε, θα προτίνατε πάλι στον κ. Μητσοτάκη την ίδια πολιτική;

Θα πρότεινα το ίδιο περιεχόμενο πολιτική σε συνδυασμό με μία καλύτερη επικοινωνιακή τακτική και την αντιστάθμιση των απωλειών που σας προανέφερα.

Έχετε καταλάβει ότι αυτή είναι περίπου η σημερινή πολιτική Σημίτη - Παπαντωνίου;

Ναι, περίπου αυτή είναι η πολιτική τους. Αν και δεν νοιμίζω ότι ο ρυθμός εφαρμογής της σημερινής σταθεροποιητικής πολιτικής είναι πικανοποιητικός, και πολύ λιγότερο ο ρυθμός ιδιωτικοποίησεων.

Είναι λοιπόν αυτός ο λόγος που, το τελευταίο διάστημα στις αναλύσεις των δελτίων της Salomon Brothers, έχετε αμβλύνει την κριτική σας;

Υπάρχει κάποια Βελτίωση πολλών μακροοικονομικών μεγεθών, όπως και κάποια Βελτίωση της διαδικασίας προσαρμογής. Όμως, τα σημαντικότερα προβλήματα, διαρρωτικά, της ελληνικής οικονομίας παραμένουν ακόμη άλιτα. Οι κρατικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών που ελέγχονται από το κράτος, παραμένουν κρατικές. Εχοντας χάσει την επαφή με τον πελάτη και την έννοια του ανταγωνιστικού κόστους, οι κρατικές επιχειρήσεις απομονώνται την εργασία της, στη λογική της πολιτικού κόστους» και αποτελούν την αρχή της αναποδοτικής διεκπεραίωσης των μεταρρυθμίσεων. Υπάρχουν τιμήματα της λεγόμενης συντηρητικής παράταξης

Ας υποθέσουμε ότι σας τηλεφωνούσες ο κ. Σημίτης ή ο κ. Μαπαντώνιος για να σας ζητήσεις τη γνώμην σας. Είναι μάλλον απιθανό, αλλά θα ήθελα να ξέρω ποια μέτρα θα προτείνετε για άμεση εφαρμογή. Ας ξεκινήσουμε από τη «σκληρή δραχμή». Να διατηρηθεί η όχι;

Να διατηρηθεί. Γιατί χάρη σ' αυτήν την πολιτική έχει μειωθεί ο πληθωρισμός από το 1990 και μετά.

Και τι θα γίνει με την πτώση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών εξαγωγών και τα 4 και πλέον δισεκατομμύρια δολάρια του ελλείμματος τρέχουσών συναλλαγών το 1996;

Μα, η πτώση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων δεν οφείλεται κυρίως στη σκληρή δραχμή, αλλά στη συγκριτικά μεγάλη άνοδο του ανά μονάδα κόστους εργασίας, ιδίως μετά το 1993.

Γιατί μετά το 1993, πρώτον. Και δεύτερον, αν κατάλαβα καλά, ισχυρίζεστε ότι η περίφημη εισοδηματική λιτότητα που καταγγέλλουν τα συνδικάτα δεν είναι πραγματικά λιτότητα από την άποψη της ανταγωνιστικότητας.

Εάν πάρουμε την περίοδο 1990-93, και κοιτάξουμε την πραγματική ισοτιμία της δραχμής σε σχέση με τα υπόλοιπα νομίσματα, τότε θα δούμε ότι η δραχμή ανετιμάτο (σ.ο.: δηλαδή, γινόταν πιο «σκληρή»), αναφορικώς προς τη διαφορά πληθωρισμών, αλλά υπετιμάτο αναφορικώς προς το κατά μονάδα κόστος εργασίας. Δηλαδή, είχαμε μικρότερη αύξηση του κόστους εργασίας από τους ανταγωνιστές μας, εκφρασμένη σε κοινό νόμισμα. Στην περίοδο όμως 1993-96, η δραχμή ανατιμάται βάσει των δύο κριτηρίων (διαφορικού πληθωρισμού και συγκριτικού κόστους εργασίας). Γι' αυτό βλέπουμε και την πρόσφατη κειροτέρευση στο ισοζύγιο πληρωμών.

Άρα, λέτε ότι η δραχμή έχει υπερτιμηθεί διπλά από το 1993 και έκτοτε.

Όταν χρησιμοποιείς το νόμισμα ως εργαλείο αντιπληθωρισμού, εξ ορισμού κάνεις μία υπερτίμηση δεδομένου ότι η διολίσθηση που πραγματοποιείς δεν καλύπτει τη διαφορά πληθωρισμών με τις ανταγωνιστικές κώρες. Το κρίσιμο θέμα όμως βρίσκεται αλλού. Πώς εξισορροπείς αυτή την υπερτίμηση για να μην τιμωρήσεις την ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών σου; Την περίοδο 1990-93, οι μισθοί μειώθηκαν σε πραγματικούς όρους και έτσι δεν υπήρξε τελικά μείωση ανταγωνιστικότητας. Για να γίνει πιο κατανοτό αυτό που λέω, ας πάρουμε τη σχέση δραχμής και γερμανικού μάρκου. Το 1996, η δραχμή ανατιμάθηκε σε σχέση με το μάρκο κατά 5%. Η Γερμανία είχε την ίδια χρονιά πληθωρισμό 1,4% και μισθολογικές αυξήσεις μόλις 2,4%. Η Ελλάδα είχε πληθωρισμό περίπου 7% και διψήφιες μισθολογικές αυξήσεις, και στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Για να μην υπάρξει ραγδαία μείωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων στη γερμανική αγορά και αλλού, οι μισθολογικές αυξήσεις στην Ελλάδα πρέπει να κινηθούν σε ευρωπαϊκά επίπεδα.

Πιστεύετε ότι Βρισκόμαστε μπροστά σε μια εθελοντική ή αναγκαστική διόρθωση της ισοτιμίας της δραχμής;

Εάν συνεχισθούν τα ίδια δεδομένα, ασφαλώς και θα υπάρξει πρόβλημα. Ασφαλώς και θα χρειαστεί κάποια διόρθωση στο μέλλον, ιδίως εάν τεθεί θέμα συμμετοχής στο ERM-II μετά το 1999.

Οι διεθνείς αγορές χρήματος δεν φαίνεται δύμας να έχουν παράδομα άποψη. Η δραχμή πάει μια χαρά και ο Moody's μαζί με την S&P αναβαθμίζουν συνεχώς την κατάταξη της Ελλάδας στην κλίμακα της δανειοληπτικής αξιοποίησης. Πώς το εξηγείτε;

Το πρόβλημα δεν είναι άμεσο ούτε επιτακτικό. Μπορεί να γίνει. Προς το παρόν, η δραχμή και οι δραχμικές επενδύσεις παραμένουν εξαιρετικά ελκυστικές για τους ξένους επενδυτές. Με σταθερή σχεδόν ισοτιμία και επιτόκια 10%, η δραχμή παραμένει η πιο αποδοτική επένδυση στην Ευρώπη. Εάν πάρουμε την Ιταλία, τη χώρα με τα πλοιούστερα επιτόκια, θλέπουμε ότι προσφέρει 7%, ενώ η Πορτογαλία και η Ισπανία δίνουν 6% με πιο τελική τάση.

Γι' αυτό άλλωστε και η δραχμή έχει γίνει το «καιδημένο παιδί» των μεγάλων τραπεζών. Άφου κερδίζουν, γιατί να εποδίωξουν διόρθωση της ισοτιμίας. Έτσι δεν είναι;

Οι μεγάλες τράπεζες κερδίζουν βεβαίως από τη δραχμικές τους τοποθετήσεις. Άλλα κερδίζει και η Ελλάδα. Συσσωρεύει συναλλαγματικά αποθέματα, κερδίζει σταθερότητα και διεθνή αξιοποίηση, και κυρίως χρόνο για να πραγματοποιήσει σε περιβάλλον πρεμιέρας τις αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές.

Τι είδους λοιπόν διαρθρωτικές αλλαγές θα προτείνετε στον Έλληνα πρωθυπουργό;

Θα προτείνω ριζικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας. Πρέπει επειγόντως να αυξήσουμε την παραγωγικότητα και να μειώσουμε το κόστος παραγωγής των ελληνικών προϊόντων. Ετσι, ακόμη και αν ο πληθωρισμός παραμένει λίγο υψηλότερος, η παραγωγικότητα θα καλύπτει τη διαφορά.

Συγκεκριμένα;

Θα προτείνω κατάργηση του ανώτερου επιτρέπομένου ορίου απολύτων (σ.ο.:2% του πρωτογενού), μείωση των αποζημιώσεων για απολύτες και ελαστικοποίηση της εφαρμογής του βασικού κατώτερου μισθού από τις ημιμονής επικειρίσεις. Όσον αφορά το πρώτο, μπορεί να φαίνεται παράδοξο, αλλά η ελευθερία στις απολύτες φέρνει μαζί την αυξήση των προσλήψεων. Όσαν ο επιχειρηματίας γνωρίζει ότι μπορεί να απολύτει χωρίς περιορισμούς στο μέτρο που η οικονομική συγκυρία το επιβάλλει, προσλαμβάνει επίσης πιο έγκολα. Δεν είναι τυχαίο που η Βρετανία έχει την καμπλότερη ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά το δεύτερο, δεν είναι προφανές γιατί να μην μπο-

ρει μία επιχείρηση που έχει προσωρινά οικονομικά προβλήματα να διαπραγματεύει με τους εργαζόμενους μία ιδιαίτερη συμφωνία εξαιρούμενη από το ανελαστικό σύστημα των συλλογικών διαπραγματεύσεων σε τρεις βαθμίδες. Είναι και αυτός ένας τρόπος αποτροπής μιας νέας γενιάς προβληματικών επιχειρήσεων. Την απελευθέρωση της αγοράς εργασίας πρέπει να συνοδεύεται η συστηματική προώθηση των νέων μορφών ευέλικτης και μερικής απασχόλησης που θα συντείνει εκτός των άλλων και στη μείωση της ανεργίας.

Ο κ. Σημίτης ανέφερε προσφάτως ότι θα πρέπει να διαμορφωθεί ένας νέος τύπος εργαζόμενου με χαρακτηριστικά την πολλαπλή μερική απασχόληση, την υψηλή εκπαίδευση προσαρμοστικότητα και με αυξανόμενη ευθύνη στα θέματα της παγκοσμιαστικής του ανέλιξης και ασφαλισης. Συμφωνείτε με αυτή τη λογική;

Απολύτως. Δεν υπάρχει σύγχρονος πολιτικός, αριστερός ή δεξιός, που να μην έχει τονισεί μία παρόμοια προσποτική. Το Μεξικό, η Πολωνία και η Ουγγαρία προχωρούν σε ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης. Είναι η πραγματικότητα της νέας παγκοσμιοποιημένης και τεχνολογικής ευέλικτης οικονομίας, που το επιβάλλει. Όλα τα παραπάνω βεβαιώνεται πόλη στην Ελλάδα το στοιχειώδες, που έχει γίνει πλέον ρουτίνα στις ευρωπαϊκές κώρες. Η μείωση του κράτους διαμέσου των ιδιωτικοποιήσεων με την ταυτόχρονη απελευθέρωση των αγορών.

Πόσο σας βοήθησε η εμπειρία σας με λατινοαμερικανές κώρες, όπως το Μεξικό, η Βολιβία και η Κόστα Ρίκα, στην κατανόηση της ελληνικής πραγματικότητας;

Οι συνδήσεις διαφέρουν από κώρα σε κώρα. Όμως, οι κανόνες της οικονομίας είναι σαν τους νόμους της φυσικής. Έχουν μία ξεχωριστή οικονομική πορεία και γενική ισχύ.

Θα γυρίζατε σύντομα στην Ελλάδα;

Αγαπώ την Ελλάδα, αλλά δεν την θεωρώ ενδιαφέρουσα κώρα. Είναι μία κώρα που ομφαλοσκοπεί και δεωρεί ότι, οπιδόποτε συμβαίνει, οφείλεται σε ξένο δάκτυλο και στις ευθύνες των άλλων.

Τότε γιατί ζήσατε και δουλέψατε σ' αυτάν, τη δεκαετία 1991-93;

Έζησα στην Ελλάδα γιατί πίστεψα ότι κάπι μπορούσε να αλλάξει, κι εγώ μπορούσα να συνεισφέρω σ' αυτό.

Τέλος πάντων, πιστεύετε ότι υπάρχει κάποια ελπίδα να γίνει και η Ελλάδα μέρος της ONE με το «Εύρω» του 2001;

Πιστεύω πως ναι. Υπάρχει ελπίδα, αλλά χρειάζεται δουλειά, πολλή δουλειά, και θάρρος. □