

— Καθημερινή 3/10/92

# ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

## ΚΚΕ-ΣΥΝ δεν προσήλθαν...

Από την κα. Ευανθία Μηλιώτη-Τσόκα

Ενας εκλεκτός αγωνιστής της αντίστασης, αγωνιστής για τη δικαιολογία της σύνη και την εθνική αξιοπρέπεια, ο Δήμος Τσόκας, πέθανε και κηδεύτηκε την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, στο ναό της Αγίας Παρασκευής. Τον τίμησαν ο δημάρχος Αγ. Παρασκευής, συνδημάτες, φίλοι, συναγωνιστές και συγγενείς, όπως του άξιζε. Τους επικήδειους λόγους εκφώνησαν ο κ. Σκάνδαλος, αντιδήμαρχος Αγ. Παρασκευής, ο κ. Κουτρούκης, φίλος και συναγωνιστής και ο κ. Τασούλης, πρώην πρόεδρος του Σωματείου «Συμπαράσταση Αγώνα Κύπρου».

Οι μόνοι απόντες ήταν τα δύο κόμματα: το ΚΚΕ και ο ΣΥΝ. Δεν προσήλθαν ν' αποδώσουν φόρο τιμής στον καπετάνιο του τάγματος θανάτου του ΕΛΑΣ, που κέρδισε τη μάχη κατά των Γερμανών στη Μακρακώνη, που έκαμψε 18 χρόνια φυλακή και άλλα τρία κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, δίλοντας έτσι τα καλύτερα χρόνια της ζωής του για τα ιδανικά που πίστεψε και στα οποία έμεινε προστηλωμένος μέχρι την τελευταία του πνοή.

Από το 1974 που έγινε η τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ο Δήμος Τσόκας υπήρξε εμπνευστής και στυλοβάτης του σωματείου «Συμπαράσταση Αγώνα Κύπρου» στις προσπάθειές του για δικαίωση του κυπριακού λαού. Ο ίδιος πίστευε στην απελευθέρωση της νήσου.

Αυτό που προκλήσεις κατάπληξη και οργή σ' όλους τους παρευρισκόμενους ήταν ότι ούτε το ΚΚΕ ούτε ο ΣΥΝ έστειλαν κάποιον εκπρόσωπό τους για ν' αποδώσει τον ύστατο χαιρετισμό στο σύντροφό τους.

Με εκτίμηση  
Ε. ΜΗΛΙΩΤΗ-ΤΣΟΚΑ

## Η συνέντευξη της κ. Ξαφά

Από τον κ. Μ. Β. Σπυρόπουλο

Δεν είχα διαβάσει την ημέρα της (23.8.92) τη συνέντευξη της κ. Ξαφά, ο δημοσιογραφικός όμως περί αυτήν θόρυβος, ιδίως δε το κύριο άρθρο της «Κ» της 25-8-92 με τίτλο «Φραγκολεβαντινόμόδι», με παρεκίνηση να προμηθεύεται εκ των υστέρων το σχετικό έντυπο, για να μάθω από πρώτο χέρι τι ακριβώς ελέχθη, ώστε να δικαιολογύουνται τόσο σφοδρές επικρίσεις.

Φαίνεται λοιπόν ότι οι θορυβηθέντες από και θορυβούντες εξ αφορούμης της συνέντευξης της κ. Ξαφά κατενόησαν τα υπ' αυτής λεχθέντα με τη βοήθεια απλών των αυθαρέτων συμπερασμάτων που εξέθεσε προεισαγωγικώς ο λαβών τη συνέντευξη δημοσιογράφος, χωρίς να κάνουν τον

Θερμή παράκληση προς τους επιστολογράφους της «Καθημερινής». Τα γράμματά σας να είναι δακτυλογραφημένα ή με στρωτό γραφικό χαρακτήρα, ώστε να διευκολύνεται η δημοσίευση, αλλά και διόρθωσή τους στο τυπογραφείο. Σε διαφορετική περίπτωση βρίσκεται πεδίο δράσεως ο... δαίμων του τυπογραφείου.

Εάν η μονολεκτική απάντηση της κ. Ξαφά «άγνωστο», μεταφράστηκε δημοσιογραφική αδεία σε «έτσι θα πρέπει να περιμένουμε και κάποια νέα φορολογικά μέτρα που ακόμα δεν έχουν προσδιορισθεί», τότε όλοι πρέπει να κρατούμε το στόμα μας επτασφράγιστο, γιατί διαφορετικά κινδυνεύουμε να μας αποδοθούν πράγματα

τα οποία ουδέποτε είπαμε.

Το προαναφερθέν εν τούτοις άρθρο της «Κ» είχε μια χρησιμότητα: με την αναφορά του στην «ήδη δομημένη ζωή μας» και ακόμα στα «δύνειρα, σχέδια και εδραιωμένες πεποιθήσεις για το δίκαιο και το άδικο», πράγματα που παραβλέπει «η οίληση της επιστημονικής ορθότητας της κ. Ξαφά», ανένδειξε την πραγματική αιτία των δια-



μαρτυριών όσων ενοχλήθηκαν από τη συνέντευξή της.

Είναι πασίγνωστα αυτά τα δύνειρα, τα σχέδια και οι πεποιθήσεις. Το πιο διαδεδομένο μεταξύ των συνελλήνων δύνειρο είναι το βόλεμα στο δημόσιο. Το συνηθέστερο σχέδιο βίου, η απόσυρση σύντομο σχέδιο βίου, η από την ενεργό συμμετοχή στην παραγωγική ζωή και η απόδημηση της ιδιότητας του αργοσχόλου. Μόνη δε εδραιωμένη πεποιθηση περί δικαιου και αδίκου η αντίληψη ότι η εκπλήρωση των κάθε λογής υποχρεώσεων προς την κοινωνία και το κράτος αφορά όλο τον κόσμο πλην ημών και Ιδίων. Αυτά τα δύνειρα, τα σχέδια και οι πεποιθήσεις αισθάνονται ότι απειλούνται από την άνευ ψυμφίλων γλώσσα της κ. Ξαφά και εντεύθην η θύελλα αντιδράσεων που ξεσκώνει τη συνέντευξή της. Αλλά κάποτε πρέπει να αποφασίσουμε, τι επιτέλους θέλουμε σ' αυτό τον τόπο. Δεν πέρασαν ούτε δύο μήνες από την ημέρα που η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων διά των πολιτικών της εκπροσώπων ενέκρινε τη συμφωνία των Μάσσατριχτ. Εχουμε άραγε την αφελή εντύπωση ότι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις δεσμεύσεις που επιβάλλει αυτή η συμφωνία, χωρίς την εκ βάθρων αναθεώρηση αυτών ακριβώς των ονείρων, σχεδίων και πεποιθήσεων;

Φαίνεται πάντως ότι το εν λόγω άρθρο της «Κ» εγράφη υπό το κράτος ελαφρά συγχύσεως. Διαφορετικά δεν εξηγείται η ατυχής έμπνευση του συντάκτη του να μας διαφωτίσει περί της εννοίας του όρου «Φραγκολεβαντίνοι». Μήπως τον μπέρδεψε με το «Φραγκοσπουδαγμένοι»; Γιατί βέβαια φραγκολεβαντίνος πόρρω απέχει από του να σημαίνει «τον άνθρω-

πο καλής οικογενείας που έζησε και σπούδασε στην Εσπερία κ.λπ., κ.λπ.»... Και οι πέτρες ακόμη γνωρίζουν ότι φραγκολεβαντίνοι ονομάσθηκαν οι καθολικού θρησκεύματος μειονοτοί που παρέμειναν στα εμπορικά κέντρα του Αιγαίου ως απόγονοι Γενουατών κυρίως κατακτητών και εποίκων ή εκλατινισθέντων Ελλήνων και των οποίων καλώς ή κακώς αμφισβήθηκε η αφοσίωση προς το ελληνικό έθνος, οσάκις η πατρίδα μας ενεπλάκη σε πόλεμο με κάποιο καθολικό κράτος. Ας προσέχουμε συνεπώς όταν προσάπτουμε χαρακτηρισμούς σε κάποια πρόσωπα, επειδή απλώς διαφωνούμε με συγκεκριμένη ενέργειά τους.

Μ. Β. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  
Παπαρρηγοπούλου 15  
Αθήνα

## Κανονισμός Οχηματαγωγών Πλοίων

Από τον υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας

Σχετικά με επιστολή που δημοσιεύθηκε στο φύλλο της 16.9.92 της εφημερίδος σας με τίτλο «Έγκλωσμένοι στο φέρι-μποτ», σας πληροφορούμε, για την ενημέρωση του επιστολογράφου σας και των αναγνωστών σας, τα επόμενα:

1. Σύμφωνα με τον «Κανονισμό Καταλληλότητας Οχηματαγωγών Πλοίων» που θεσπίζει όλα εκείνα τα μέτρα που πρέπει να τηρούνται για την καταληλότητα των οχηματαγωγών πλοίων και την ασφαλή μεταφορά επιβατών και οχημάτων, προβλέπονται σε θέματα φόρτωσης και στοιβασίας των οχημάτων τα εξής:

α) Η φορτοεκφόρτωση των οχημάτων γίνεται με μέριμνα των υπευθύνων φόρτωσης, που επιλέγονται από το κατώτερο προσωπικό καταστρώματος, με επικεφαλής υπευθύνο Αξιωματικό του πλοίου (Υπαρχο ή Υποπλοίαρχο ή τον ίδιο τον Πλοίαρχο) και ορίζονται εγγράφως από τον Πλοίαρχο. Στα καθήκοντα αυτών περιλαμβάνεται και η υποχρέωση να απαγορεύουν στους χώρους οχημάτων την παραμονή και επίσκεψη επιβατών, εκτός από τους οδηγούς των οχημάτων, και αυτό μόνο κατά την είσοδο και έξοδο των οχημάτων από το πλοίο.

β) Οι οδηγοί των οχημάτων έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των υπευθύνων φόρτωσης του πλοίου κατά την είσοδο, τη στοιβασία και την έξοδο των οχημάτων, και μην παραμένουν στα καθηκόντα αυτών περιλαμβάνεται και η υποχρέωση να απαγορεύουν στους χώρους οχημάτων την παραμονή και επίσκεψη επιβατών, εκτός από τους οδηγούς των οχημάτων, και αυτό μόνο κατά την είσοδο και έξοδο των οχημάτων από το πλοίο.